

Parochienieuws H. Martinus Linne

POSTADRES KERKBESTUUR: Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht <http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/>
Rekeningnummer Kerkbestuur: Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: NL30 RABO 0129301388
PASTOOR: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht ☎ 468250 (in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl
KAPELAAN: R. Schreiber Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht ☎ 480867 (in dringende gevallen: 06-19422621)
e-mail: kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl
MISINTENTIE BESTELLEN: **minstens 3 weken van te voren!**
Envelop met intentie en bedrag in de brievenbus bij Mw. Schuren (Grotestraat 33) of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30)
Bijdrage H. Mis: zaterdag, zondag en feestdagen: € 25,-
H. MISSEN IN DE FEDERATIE: Linne: zaterdag: 19.15u; **Stevensweert:** zaterdag: 18.00u
Maasbracht: zondag: 11.00u; maand + vrijd: 09.00u; dinsd.: 19.00u **Ohé en Laak:** zondag: 11.00u
Brachterbeek: zondag: 09.30u; woensd. (kapel Tergouwen): 19.00u
DOOPZONDAG: 2^e zondag van de maand (13.30u)
Doopsel a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan. - voorbereidingsavond voor de ouders:
elke eerste dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis te Maasbracht (Kerkplein 2).
ZIEKENCOMMUNIE: eerste zaterdag van de maand; s.v.p. aanmelden bij kapelaan



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 9 februari: 5^e zondag door het jaar

19.15u: *Kerkkoor St. Martinus*

Jo Aarts (verjaardag) en overledenen van de families
Aarts en Hansen

Zondag 10 februari: 5^e zondag door het jaar

13.30u: Doopsel van Lauren Janssen

Zaterdag 16 februari: 6^e zondag door het jaar

19.15u: *Volkszang*

Truus Herfs ~ ouders Sef en Lenie Heijnen-Evers

OVERLEDEN

Op 28 januari overleed in Roermond onze parochiaan Bert Corpelijn van het Gelreplein. Hij werd 62 jaar. Moge God hem rust en vrede schenken in het eeuwig leven en troost bieden aan de familie die achterblijft.

KERKBALANS: GEEF VOOR JE KERK

Actie
Kerkebalans
2019



Parochies kunnen niet zonder bijdrage van de parochianen

"Meneer pastoor, het was een mooie mis". Dat zei laatst iemand na afloop van een van de zondagsmissen. "Het koor zong zo mooi. Het altaar was mooi versierd. En van uw preek heb ik deze keer echt iets opgestoken". Pastoors horen bescheiden te zijn, maar zo'n compliment doet toch goed.

Zouden alle kerkbezoekers die op weg naar huis denken: "Het was vandaag echt een mooie viering," er ook wel eens bij stilstaan dat dit niet vanzelf gaat? Dat de pastoor/kapelaan lang werkt aan het schrijven van de preek, dat er bloemen gekocht moeten worden om het altaar te versieren, dat de dirigent en de organist van het koor meestal geen vrijwilligers zijn, maar betaald moeten worden?

Als kerk zijn we graag gastvrij. Iedereen is welkom. Maar aan het einde van de maand moeten de stookkosten wel betaald worden. Net als ieder huishouden heeft ook de parochie rekeningen die voldaan moeten worden. Dat kan alleen maar als zoveel mogelijk parochianen meebetalen. De kerk leeft van wat u als parochiaan wilt geven. Het is een vrijwillige bijdrage. Niets is verplicht, maar zonder uw steun kan de parochie haar werk niet blijven doen.

Steun de kerk in uw eigen woonplaats en maak maandelijks of jaarlijks een bijdrage over aan uw eigen parochie!

De Actie Kerkebalans loopt op dit ogenblik. Binnenkort krijgt u hiervan ook een brief in de bus – tenminste als u bij de parochie geregistreerd bent. Meedoen aan Kerkebalans kan door uw eigen parochie financieel te ondersteunen. De kerk is erken als ANBI. Dat betekent dat giften aan de parochie fiscale

voordelen opleveren.

Parochianen van Linne kunnen hun bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL30 RABO 012 9301 388 van parochie H. Martinus o.v.v. "kerkbijdrage 2019".

BIJ HET EVANGELIE VAN 10 FEBRUARI (Lucas 5, 1-4)

Soms hebben mensen geen hoge dunk van zichzelf. Zo horen we de profeet Jesaja zeggen: "Wee mij, ik ben verloren! Want ik ben een mens met onreine lippen". En zo horen we de apostel Paulus zeggen: "Pas nadat Jezus aan alle andere apostelen was verschenen, is Hij ook aan mij verschenen. Ik ben de minste van hen, niet eens waard apostel te heten, want ik heb Gods kerk vervolgd. Als ik ondanks dat toch nog iets voorstel", schrijft Paulus, "heb ik dat te danken aan Gods genade". En wanneer Petrus merkt dat zijn netten, die hij onder protest heeft uitgeworpen, omdat hij er niet meer in geloof, daarna bijna scheuren door de grote vangst, roept hij die Jezus' advies volledig wan-trouwde: "Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens!"

Toch kiest God deze mensen met gebreken voor een belangrijke taak. God is een visser van mensen. Hij vist mensen op uit hun onmacht, weet dat er ook heel veel goeds in hen schuilt, en roept hen tot grote dingen. Dat is nooit anders geweest. De hele Bijbel staat er vol van. God roept bijna altijd mensen die zichzelf niet goed genoeg vinden.

En Jezus, beeld van God, blijkt net als zijn Vader een visser, die in plaats van de minpunten van mensen aan te pakken, liever het beste in hen naar boven haalt. Vissers gooien te kleine vissen terug. Maar bij Jezus, de mensvisser, is niemand onder de maat.

"Kom", zegt Hij tegen Petrus en de anderen – en zegt Hij eigenlijk tegen ons allemaal – "Ik zal jullie vissers van mensen maken". Dat betekent dat Hij hoopt dat wij niet te lang stilstaan bij de schaduwkanten van een ander (die we zelf ook volop hebben), maar vooral hun goede kanten boven water halen.

Het betekent ook dat we allemaal geroepen zijn mensen die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden, op het droge te trek-ken. Het vraagt van ons mensen op te vissen die overspoeld zijn door verdriet. En het betekent dat je bij tegenslag het vertrouwen bewaart dat wat vandaag niet lukt, misschien morgen wel zal lukken.

Pastoor L. Creemers

