

Parochienieuws H. Martinus Linne

POSTADRES KERKBESTUUR: Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht <http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/>
Rekeningnummer Kerkbestuur: Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: NL30 RABO 0129301388
PASTOOR: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht ☎ 468250 (in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl
KAPELAAN: R. Schreiber Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht ☎ 480867 (in dringende gevallen: 06-19422621)
e-mail: kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl
MISINTENTIE BESTELLEN: **minstens 3 weken van te voren!**
Envelop met intentie en bedrag in de brievenbus bij Mw. Schuren (Grotestraat 33) of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30)
Bijdrage H. Mis: zaterdag, zondag en feestdagen: € 25,-
H. MISSEN IN DE FEDERATIE: Linne: zaterdag: 19.15u; **Stevensweert:** zaterdag: 18.00u
Maasbracht: zondag: 11.00u; maand + vrijdag: 09.00u; dinsd.: 19.00u **Ohé en Laak:** zondag: 11.00u
Brachterbeek: zondag: 09.30u; woensd. (kapel Tergouwen): 19.00u
DOOPZONDAG: 2^e zondag van de maand (13.30u)
Doopsel a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan. - voorbereidingsavond voor de ouders:
elke eerste dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis te Maasbracht (Kerkplein 2).
ZIEKENCOMMUNIE: eerste zaterdag van de maand; s.v.p. aanmelden bij kapelaan



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 8 juni: Vooravond van Pinksteren

19.15u: *Zang verzorgd door de heren van de koren van Linne, Maasbracht en Brachterbeek*

Gest Jrd Frans van den Berken, Gretha van den Berken-Ruiten en zoon Peter ~ 1^e Jrd Truus Herfs ~ Jrd Jo en Eric Forschelen

Maandag 10 juni: 2^e Pinksterdag, Feest van Maria, Moeder van de Kerk

11.00u: H. Mis in Maasbracht

Zaterdag 15 juni:

19.15u: Géén H. Mis (zie 16 juni)

Zondag 16 juni: Drievuldigheidszondag

10.00u: Openluchtmis op het terrein van Schutterij St. Martinus m.m.v. Harmnie "de Lentekrans" en diverse koren

Gest Jrd Jac Vossen en Lena Vossen-Gubbels

DANK

Dank aan hen die op roepingenzondag hebben bijgedragen voor de priesteropleiding in ons bisdom. De opbrengst van de kerkdeurcollecte van 11/12 mei was:

Maasbracht:	€ 134,15
Linne:	€ 39,20
Brachterbeek:	€ 52,65
Stevensweert:	€ 58,95
Ohé en Laak:	€ 66,10
Totaal federatie:	€ 351,05

PINKSTEREN

Het gebeurde een jaar of vijftig geleden in een klein dorp in Beieren. In een van de straten van dat dorpje lag een oud, witgeschilderd huis. De dorpingen die daar voorbij kwamen hadden de vaste gewoonte om voor het huis hun hoed af te nemen, een kruisteken of een hoofdbuiging te maken. Maar wanneer men hen vroeg waarom ze dat deden, wist niemand een antwoord. Hun grootouders en ouders hadden het altijd gedaan en zij hadden die gewoonte zonder nadenken overgenomen.

Tot op een dag het huis grondig gerestaureerd werd. De witte verf werd van de muren verwijderd en daaronder bleek op één van de gevels een grote afbeelding te staan van Christus-Koning. Vroeger hadden de mensen de gewoonte aangenomen Christus te groeten, en toen de gevel geschilderd werd, bleven ze dat gewoon doen, maar



na een aantal jaren wist niemand eigenlijk nog waarom.

Is het bij ons ook niet zo met veel christelijke feesten? We vieren ze wel, maar vaak weten we niet meer wat er achter zit, wat de diepe zin van onze feesten is. Zo is het ook met het feest van Pinksteren. Veel mensen weten niet meer wat het betekent. De symbolen die in de lezingen van deze Pinksterdag gebruikt worden kunnen ons helpen om weer wat dichterbij de betekenis van het feest te komen. Welke zijn die symbolen? In de eerste lezing: de wind, het vuur en het talenwonder. En in het evangelie: de adem van Jezus. Hij blies over de apostelen. Wind en adem hebben iets met elkaar te maken. De taal van het Oude Testament, het Hebreeuws, kent voor die twee Nederlandse woorden trouwens maar één woord: 'Roeach'. Als wij dat woord vertalen, dan betekent het nu eens 'adem', dan weer 'wind', maar het kan ook 'geest' betekenen. Net zoals de wind en de adem is ook de geest onzichtbaar en ongrijpbaar. Hij waait waar hij wil. Toch kun je met zekerheid zeggen: hier is hij, want je merkt dat hij dingen in beweging zet. Zoals de wind de takken van de bomen beweegt, zoals je met je adem iets kunt wegblazen, zo beweegt de heilige Geest de apostelen. Ze worden als het ware naar buiten gewaaid, weg uit hun angstige opgesloten zijn. Net zoals God bij de schepping bij Adam de levensadem had ingeblazen, zo blaast Jezus bij de apostelen de nieuwe levensadem, de heilige Geest in. Door deze Geest geïnspireerd beginnen de apostelen hun verkondiging van de verrijzenis van Christus. Stormenderhand zullen ze met deze boodschap de wereld veroveren.

Het tweede teken is het vuur, dat zich in tongen verdeelt op de apostelen neerzette.

Waartoe dient het vuur? Om het slechte, het overbodige, het afval te verbranden. Om het kostbare, zoals goud of zilver te louteren en te zuiveren. Vuur dient voornamelijk ook om licht en warmte te geven. En als een vuur eenmaal goed brandt, wil het groter worden, zich uitbreiden. Zo doet het vuur van de heilige Geest ook bij de leerlingen. Hun angst en hun kleinheid smelten als was voor de zon. De Geest schenkt hun innerlijk licht, zodat ze de Boodschap van Jezus juist en volledig verstaan en kunnen verkondigen.

Moge diezelfde H. Geest ook ons in beweging zetten en ons in vuur en vlam zetten voor het Rijk Gods. Zalig Pinksteren!

Pastoor L. Creemers

