

**PASTOOR:** L. Creemers  
Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht  
tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)  
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl

**KAPELAAN:** R. Schreiber  
Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht  
tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-19422621)  
e-mail: kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl

**WEBSITE FEDERATIE:**  
<http://www.parochiefederatiemaasbracht.nl/>

**MISINTENTIE BESTELLEN:**

minstens 3 weken van te voren via envelop

- In Maasbracht: brievenbus pastorie Kerkplein 2
- in Brachterbeek: groene bus bij de deur van de sacristie

**Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 25, op weekdays: € 10,-

**H. MISSEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE**

<b>Maasbracht</b>	zondag: 11.00u maand + vrijdag: 09.00u dinsdag: 19.00u
<b>Brachterbeek</b>	zondag: 09.30u woensdag: 19.00u
<b>Linne</b>	zaterdag: 19.15u
<b>Stevensweert</b>	zaterdag: 18.00u
<b>Ohé en Laak</b>	zondag: 11.00u

**DOOPZONDAGEN:**

- H. Gertrudis: 3<sup>e</sup> zondag van de maand om 13.30u.
- H. Hart van Jezus: 4<sup>e</sup> zondag van de maand om 13.30u.
- a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan.
- **Vorbereidingsavond voor de ouders:** 1<sup>e</sup> dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2)

**ZIEKENCOMMUNIE:**

Eerste zaterdag van de maand:  
s.v.p. aanmelden bij pastoor of kapelaan

**PAROCHIE  
H. GERTRUDIS**

**Postadres kerkbestuur:**

Kerkplein 2  
6051 DT Maasbracht

**Adres kerk:** kerkplein 1

**Kerkbijdrage:**

rekeningnummer:  
NL09 RABO 013.09.01.490

**Misstipendia, giften, etc.:**

rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482



**LITURGISCHE KALENDER**

**Zondag 19 mei: 5<sup>e</sup> zondag van Pasen**

10.45u: Processie vanaf de Brachtertuinen van de communicantjes onder begeleiding van Harmonie St. Cecilia en Fanfare Eensgezindheid

11.00u: **Eerste H. Communie** van een aantal kinderen van Maasbracht en Brachterbeek  
Gest Jrd overleden ouders Lichtevelde-Canjels ~ Jrd Sjra Sampers (verjaardag) en Gondje Sampers-Verreussel ~ Dik van Laar (verjaardag)

**Maandag 20 mei: H. Bernardinus van Siena, priester**

08.40u: Rozenhoedje

09.00u: voor roepingen

**Dinsdag 21 mei: HH. Christoforus Magallaen en gezellen, martelaren**

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: voor de missionarissen - ook voor de missionarissen die uit verre landen naar hier komen

**Vrijdag 24 mei:**

08.40u: Rozenhoedje

09.00u: voor onze gezinnen

**Zondag 26 mei: 6<sup>e</sup> zondag van Pasen**

11.00u: uit dankbaarheid bij een gouden huwelijksjubileum ~ Gest Jrd Annie Coumans-van Daal, Jan Jansen, Bair Coumans, Dina Coumans-Maessen ~ overleden ouders Wilms-Sampers

**OVERLEDEN**

Op 6 mei overleed, gesterkt door het sacrament van de zieken, onze parochiane Anny Frenken-van Melick van Achter de Molen. Zij werd 82 jaar. Wij bidden voor haar zielenrust en vragen God om troost en steun voor haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen.

**OPROEP OM TE GAAN STEMMEN**

**VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT**

Op donderdag 23 mei 2019 worden stemgerechtigden in Nederland opgeroepen om te kiezen voor de Nederlandse afgevaardigden in het Europees Parlement. Zij zullen de komende jaren niet alleen de belangen van Nederland in Europa verdedigen, maar ook de belangen van Europa in Nederland dienen te vertegenwoordigen. Ik wil dus iedereen oproepen om gebruik te maken van zijn of haar stemrecht.



Maar waarom meedoen? Aan de ene kant hebben wij het recht om te mogen meedoen.

Een recht om te kiezen voor de richting die Europese Unie de komende

jaren dient te gaan. Het gaat uiteindelijk om de samenleving van mensen in Europa. Het is dus een belangrijke mogelijkheid om te kiezen voor leden die zich inzetten voor een Europa dat gegrondvest is op christelijke waarden en normen. Op die manier kunnen wij getuigen van ons geloof. Aan de andere kant is het ook een morele verplichting. Alle stemgerechtigden worden geacht om hun voorkeur tot uitdrukking te brengen en dit niet over te laten aan anderen. Het woord "verplichting" hoort men eigenlijk niet meer graag. De stemplicht bestaat in Nederland immers niet meer. Men dient zich echter ervan bewust te zijn dat de Europese Unie veel kan betekenen. Ik denk met name aan het recht om in een ander land te kunnen werken en wonen. Anders was ik bijvoorbeeld waarschijnlijk niet hier in de parochiefederatie werkzaam.

Wat het meedoen moeilijk maakt is misschien de overtuiging dat wij weinig invloed kunnen uitoefenen op datgene wat het Europees Parlement de komende jaren gaat doen, want onze individuele stem weegt immers niet zo zwaar door. Als wij echter willen dat het Europees Parlement christelijke waarden en normen als vertrekpunt respectievelijk richtsnoer dient te gebruiken dan moeten er ook leden zijn die hiervoor gaan. Als u dit wilt kunt u uw stem hiervoor inzetten!

Kapelaan R. Schreiber

**DANK**

Langs deze weg willen we iedereen die heeft meegedaan aan de Vastenactie hartelijk danken voor hun bijdrage. De opbrengst voor onze Parochiefederatie ziet er als volgt uit:

Maasbracht:	€ 1.850,00	(waarvan € 825 via de bankrekening van de parochie)
Brachterbeek:	€ 674,79	
Linne:	€ 1.362,90	(waarvan € 1.097,50 via de bankrekening van de parochie)
Ohé en Laak:	€ 638,23	
Stevensweert:	€ 665,49	(waarvan € 252 ingezameld door de kinderen van BS Maasparel)
<b>Totaal federatie:</b>	<b>€ 5.191,41</b>	(ter vergelijking: in 2018 was het totaalbedrag € 4.851,73)

**BIJ HET EVANGELIE VAN 19 MEI**

(Joh 13, 31-33a.34-35)

Nu niet meer, maar vroeger wel, werd er bij de aanvraag van een paspoort gevraagd of iemand bijzondere kenmerken had. Het antwoord was gewoonlijk nee. En toch hebben we allemaal wel een aantal dingen, die heel kenmerkend voor ons zijn. Bijvoorbeeld onze heel eigen manier van lopen, ons eigen stemgeluid, onze manier van lachen. Ze zijn ons net zo eigen als onze vingerafdruk. Bijzondere kenmerken zeggen wie je bent.

Hieraan, zei Jezus, zullen mensen kunnen zien of jullie mijn leerlingen zijn: als jullie elkaar liefhebben. Ben je christen? Ja. Bijzondere kenmerken? Ja: onderlinge liefde. Mooi gezegd, maar is het ook waar? Vroeger zag je aan iemand of hij katholiek was doordat hij op vrijdag bij de visboer kwam; je zag het aan het kruisbeeld met het palmtakje, het Mariabeeld en het heilig Hartbeeld in huis, aan de gelovige gebruiken. We ontdekken nu dat mensen katholiek zijn doordat ze hun kind laten dopen, doordat er eentje de eerste communie viert, of in de kerk trouwt. Of doordat mensen trouw de kerk bezoeken. Daar zien we aan af of mensen gelovig zijn, christelijk leven.

Maar zo kijkt Jezus dus niet. Voor Hem zijn dat wellicht heel belangrijke bijverschijnselen, maar datgene waarvan je een christen moet kunnen herkennen, is zijn manier van leven, zijn manier waarop hij omgaat met mensen, omgaat met God. Het kenmerk is de liefde. En wat voor liefde dan? Niet dat romantische knusjes bij elkaar zitten in de zin van: "en ze leefden nog lang en oppervlakkig". Liefde is niet... "dat heel apart gevoel van binnen, als jij mij aankijkt, lieve schat".

Nee, het is, "elkaar liefhebben - zegt Jezus - zoals ik u heb liefgehad". En Hij gaf zijn leven, tot het laatste toe, tot op het kruis. Waar dat gebeurt, daar zijn echte christenen bezig, echte leerlingen: als mensen wekenlang dagelijks naar het ziekenhuis gaan, terwijl ze geen familie zijn, maar "anders komen er zo weinig mensen bij hem, en dan kan zijn vrouw ook eens een keer overslaan". Als mensen niet meteen vragen wat er aan te verdienen valt, maar zeggen: "Ik wil er niks voor hebben, het is graag gedaan". Als mensen (altijd dezelfde) in weer en wind collecteren voor het goede doel. Als mensen, getrouwd met idealen en dromen, de wind tegen krijgen, maar elkaar trouw blijven door dik en dun, elkaar kunnen vergeven als er iets fout gegaan is. Of als jonge mensen hun boeltje pakken, hun carrière vergeten, en gaan werken tussen de meest noodlijdenden in een ontwikkelingsland. Als mensen naar anderen luisteren met hun hart, niet dwingen maar dienen, niet pakken maar geven... Dan, en op nog veel meer andere manieren zijn mensen herkenbaar als christen, en hebben ze lief zoals Jezus heeft voorgeleefd.

Pastoor L. Creemers

**MARIA MOEDER VAN ALLE MENSEN**

Met namen eeuwenlang bekleed,  
gehuldigd langs de wegen,  
in wisseling van hoop en leed  
en wat gij van ons allen weet,  
gesproken of verzwegen.  
Gij die ons aanziet van de overzij,  
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij.

Gij ziet de wereld in haar baan,  
de wisselvalligheden,  
van winnen en van ondergaan,  
het leed elkander aangedaan  
de oude droom van vrede.  
Gij die ons aanziet van de overzij,  
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij.

Gij zijt de Moeder van altijd,  
ons mateloos genegen,  
een nieuwe naam voor tederheid  
en voor wie aan de wereld lijdt  
een teken en een zegen.  
Gij die ons aanziet van de overzij,  
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij.

Jan Veulemans

Uit: *Vieren met Maria, Abdij van Berne, Heeswijk*

**PAROCHIE  
H. HART VAN JEZUS**

Postadres kerkbestuur:

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht

Adres kerk: Kerkstraat 7

Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.:

rekeningnummer: NL03 RABO 0130901598

H. Missen bestellen: in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk.

**LITURGISCHE KALENDER**

**Zondag 19 mei: 5<sup>e</sup> zondag van Pasen**

09.30u: Gest Jrd voor Jacques en Corrie Sangers-Linssen ~ Jrd Teun Coenen-Wilms

**Woensdag 22 mei: H. Rita van Cascia, kloosterlinge**

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen

**Zondag 26 mei: 6<sup>e</sup> zondag van Pasen**

09.30u: geen intentie

13.30u: Doopsel van Lewis Theunissen