

PASTOOR: L. Creemers

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl

KAPELAAN: R. Schreiber

Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht
tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-19422621)
e-mail: kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl

WEBSITE FEDERATIE:

<http://www.parochiefederatiemaasbracht.nl/>

MISINTENTIE BESTELLEN:

minstens 3 weken van te voren via envelop

- In Maasbracht: brievenbus pastorie Kerkplein 2
- in Brachterbeek: groene bus bij de deur van de sacristie

Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 25, op weekdays: € 10,-

H. MISSEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE

Maasbracht	zondag: 11.00u maand + vrijdag: 09.00u dinsdag: 19.00u
Brachterbeek	zondag: 09.30u woensdag: 19.00u
Linne	zaterdag: 19.15u
Stevensweert	zaterdag: 18.00u
Ohé en Laak	zondag: 11.00u

DOOPZONDAGEN:

- H. Gertrudis: 3^e zondag van de maand om 13.30u.
- H. Hart van Jezus: 4^e zondag van de maand om 13.30u.
- a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan.
- **Vorbereidingsavond voor de ouders:** 1^e dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2)

ZIEKENCOMMUNIE:

Eerste zaterdag van de maand:
s.v.p. aanmelden bij pastoor of kapelaan

Zondag 23 juni: Sacramentsdag

11.00u: **Géén H. Mis** ivm de processie in Brachterbeek
13.30u: Doopsel Tessa Hoofwijk

LET OP

Zowel op zondag 16 juni als op zondag 23 juni is er géén H. Mis in de Gertrudiskerk. Wel is er op zaterdagavond 15 en op zaterdagavond 22 juni een H. Mis om 19.15u.

Dat heeft te maken met de sacramentsprocessies in Stevensweert en Brachterbeek en met de openluchtmis in Linne.

16 JUNI: VADERDAG

Moederdag krijgt meestal wat meer aandacht dan vaderdag. Misschien onder invloed van de commercie die zich van dit feest meester heeft gemaakt. Vaderdag lijkt soms dezelfde weg op te gaan. Je kunt je de vraag stellen: gaat het nu alleen maar om de cadeautjes? Of moeten die cadeautjes een uitdrukking zijn van wat we echt tegen de vaders willen zeggen?

Vaderdag is een dag om vaders in de bloemetjes te zetten voor al het gewone en buitengewone van elke dag, voor zovele manieren waarop zij Gods liefde vertolken: fruitpap geven, pampers verversen, rollebollen over de mat, tekeningen bewonderen, verhaaltjes vertellen voor het slapengaan, mee op avontuur gaan in het bos, supporters bij een voetbalmatch, de saaiste proefwerkstof opragen, en volwassen kinderen vol liefde en vertrouwen uitzwaaien...

Vaderdag is ook een dag om vaders die rouwen om hun kind nabij te zijn, om het verborgen lijdens van vaders mee te dragen in gebed.

Vaderdag is ook een dag om wie leeft met een onvervuld verlangen naar een kind attent nabij te zijn.

Vader God

Een van de oudste en veelbetekenende namen van God is 'Vader'. Christenen spreken Hem met die naam aan - zo leerden ze het van Jezus zelf. En toch staan we vaak nog ver af van die intieme omgang met God. Mogen we in God echt een vader zien? En wat voor een dan? Wat zegt de Bijbel over God als Vader?

Onderstaande verzen uit het Oude Testament tonen aan dat het Bijbelse volk in zijn God al heel vroeg een vaderfiguur zag.

- Psalm 27,10: Als vader en moeder mij verlaten, haalt de Heer mij in huis.
- Jesaja 63,16: Gij zijt toch onze vader. Abraham kent ons niet meer, en Israël wil niet meer van ons weten. Gij, Heer, zijt ons vader, van oudsher heet Gij onze verlosser.
- Hosea 11,1-4: Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief en uit Egypte heb Ik hem geroepen, mijn zoon. Maar hoe Ik hem ook riep, zij liepen van Mij weg, ja, zij brachten offers aan de Baäls en brandden wierook voor de goden-beelden, en dat terwijl Ik toch degene ben die Efraïm heeft leren lopen, die hem bij zijn armen heeft gevat. Zij echter wilden maar niet weten dat Ik het was die hen behoedde. Met zachte leidsels heb Ik hen gemend, met teugels

Voor de pas geworden vader
Voor de vader die het al is
Voor de vader vol verlangen
Voor de vader met gemis

Voor de jonge of oudere vader
Voor de vader niet meer hier
Voor de vader die je liefhebt
Vieren we vaderdagplezier

**PAROCHIE
H. GERTRUDIS**

Postadres kerkbestuur:

Kerkplein 2
6051 DT Maasbracht

Adres kerk: kerkplein 1

Kerkbijdrage:

rekeningnummer:
NL09 RABO 013.09.01.490

Misstipendia, giften, etc.:

rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482

**LITURGISCHE KALENDER**

Zaterdag 15 juni: H. Drie-eenheid

19.15u: Gest Jrd To Faems

Misdienaar: Krista

Zondag 16 juni: H. Drie-eenheid

11.00u: **Géén H. Mis** ivm de processie in Stevensweert en de Openluchtmis in Linne

Maandag 17 juni:

09.00u: voor de zieken

Dinsdag 18 juni:

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: om vrede tussen mensen en volkeren

Vrijdag 21 juni: H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling

09.00u: voor de vervolgte christenen

Zaterdag 22 juni: Sacramentsdag

19.15u: Gest Jrd Elly Bremmers-Wolters ~ Jrd Bertha Caris-Halmans en Tjeu Caris

Misdienaar: Krista

van liefde. Ik was voor hen als degenen die het juk optillen wanneer het tegen de kaken drukt.

- Maleachi 2,10: Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom bedriegen wij elkaar dan en schenden wij daarmee het verbond, dat met onze vaders is gesloten?

Hoe verder je bladert in de Bijbel, hoe vaker God zich toont als een vader. Een geval van voortschrijdend inzicht? Maar ook het vaderschap zelf wordt gaandeweg almaar liefdevoller ingevuld.

Wat voor een vader is onze God?

In het Oude Testament leren we dat God de Vader

- zich het lot van zijn kinderen aantrekt, vooral van weduwen en wezen,
- trots is op zijn kinderen, zijn uitverkoren volk,
- zijn kinderen met zachte hand opvoedt en leidt,
- niet enkel een verwekker is, maar dat zijn vaderschap een belofte inhoudt: Ik zal u tot vader zijn,
- zijn kinderen tot broers en zussen maakt,
- trouw is.

In het Nieuwe Testament leren we dat God de Vader:

- altijd nieuwe kansen geeft: "Als jullie de mensen hun fouten vergeven, zal je hemelse Vader ook jullie vergeven." (Matteüs 6,14)
- goed zorgt voor zijn kinderen: "Jullie Vader weet wat je nodig hebt, voordat je het Hem vraagt." (Matteüs 6,8)
- zijn kinderen verder doet kijken: "Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen." (Matteüs 11,25)
- zijn kinderen vrij laat om eigen keuzes te maken (Lees het verhaal van de verloren zoon in Lucas 15,11-32)
- Vader is de ultieme aanspreking, zo leert Jezus zijn volgelingen ook in het Onzevader.

Mensenvader



Wat zou het geweldig zijn als de vaders van vandaag een afstraling zouden zijn van de Vader in de hemel! Gelukkig zijn er tal van goede voorbeelden rondom ons. Van harte proficiat aan alle vaders en opa's!
Pastoor L. Creemers

DRIEVULDIGHEIDSZONDAG

St. Patrick, de missionaris, die het christendom naar Ierland bracht, heeft geprobeerd aan de mensen duidelijk te maken wie God is. Hij maakte gebruik van een klaverblaadje, dat op de weiden van het groene Ierland zo voor het grijpen is. Hij liet het zien: het lijken drie blaadjes



en toch is het er maar één. Later is dat klavertje het symbool van Ierland geworden. St. Patrick probeerde zoiets moeilijks als de Drie-eenheid te verklaren.

In mijn kindertijd probeerde de meester in de klas ons het geheim van Gods drie-eenheid uit te leggen door middel van drie aangestoken lucifers, die hij bij elkaar hield: drie lucifers en toch één vlam. In sommige kerken

wordt het moeilijke geheim van Gods Drie-vuldigheid afgebeeld door drie in elkaar gevlochten ringen.

Klaverblaadje, lucifers, ringen. Het ziet er allemaal ingewikkeld uit. Het lijkt alsof je daarmee een geheim kunt ontrafelen, maar in feite probeer je God te verklaren en verdwijnt het geheim van God. Je perst het geheim van God in je kleine verstand. Maar kan dat wel? God is en blijft een geheim, een mysterie. Soms licht



er iets van Hem op en ontdek je zijn grootheid.

Misschien zie je Hem beter in een bergweide vol boterbloemen, korenbloemen, klaprozen en madeliefjes dan in een klaverblaadje. Misschien ontdek je God eerder in het vuur dat Hij verspreidt onder enthousiaste gelovigen dan in drie lucifertjes en één vlam. En wellicht vind je Hem eerder in de trouw van een gouden bruidspaar dan in de ringen van de kerkraden.

Gods geheim is te zien in aandachtige ogen bij een ziebed, in een warm hart van mensen, die zorgen en verdriet met je meevoelen, in de kracht en de schoonheid van onze natuur, in de vogels die je wakker zingen, in de liefde van mensen, in de moed van bevrijders. Daarin wordt zijn geheim openbaar: de nabijheid van een Vader, de solidariteit van de Zoon en Broeder en een goede Geest.

Pastoor L. Creemers

PAROCHIE H. HART VAN JEZUS

Postadres kerkbestuur:

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht

Adres kerk: Kerkstraat 7

Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.:

rekeningnummer: NL03 RABO 0130901598

H. Missen bestellen: in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk.



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 15 juni: H. Drie-eenheid

18.00u: geen intentie

Zondag 16 juni: H. Drie-eenheid

09.30u: Géén H. Mis ivm de processie in Stevensweert en de Openluchtmissie in Linne

Woensdag 19 juni: H. Romualdus, abt

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen

Jrd Willem Linssen-Corpeleijn

Zondag 23 juni: Sacramentsdag

10.00u: H. Mis waarna Sacramentsprocessie

LET OP

Op zondag 16 juni is er géén H. Mis in Brachterbeek. Wel is er op zaterdagavond 15 juni een H. Mis om 18.00u.

Dat heeft te maken met de Sacramentsprocessies in Stevensweert en met de openluchtmissie in Linne.

Op zondag 23 juni begint de H. Mis om 10.00u. Daarna trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie.