



NIEUWSBRIEF 47

Parochiefederatie Maasbracht e.o.

Parochies

H. Gertrudis, Maasbracht
H. Hart van Jezus, Maasbracht
H. Martinus, Linne
H. Stephanus, Stevensweert
O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak
6051 DT MAASBRACHT tel.: 0475-468250
mail: info@parochiefederatie-maasbracht.nl
<http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl>

Kerkplein 2

PASTOOR: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl

KAPELAAN: J. Boon Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht
tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-50630504)
e-mail: kapelaan.boon@parochiefederatie-maasbracht.nl

H. MISSEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE

Maasbracht	zondag: 11.00u	maandag en vrijdag: 09.00u	dinsdag: 19.00u
Brachterbeek	zondag: 09.30u	woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)	
Linne	zaterdag: 19.15u		
Stevensweert	zaterdag: 18.00u		
Ohé en Laak	zondag: 11.00u		

DOOPZONDAGEN:

Ohé en Laak en Stevensweert:	1 ^e zondag van de maand	Linne:	2 ^e zondag van de maand
Maasbracht:	3 ^e zondag van de maand	Brachterbeek:	4 ^e zondag van de maand

- a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan.
- **Vorbereidingsavond voor de ouders:** 1^e dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2)

ZIEKENCOMMUNIE:

Eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij pastoor of kapelaan

NOG MAAR EENS CORONABEPERKINGEN VOOR DE TOEGANG TOT DE KERK

Net voor middernacht op 9 oktober berichtte de bisschoppenconferentie dat het overleg met de overheid tot ertoe geleid heeft dat de bisschoppen zich conformeren aan de maatregelen zoals de regering die graag ziet in kerken. Dit betekent dat er per viering maximaal dertig bezoekers mogen zijn (exclusief bedienaren, acolieten, zangers ect.) en dat er dringend wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Dit laatste adviseren wij dan ook dringend (behalve natuurlijk bij het te communie gaan). Het is te kort dag om dit weekeinde al deze nieuwe maatregelen in onze kerken toe te passen. We kunnen immers mensen nu niet meer de toegang ontzeggen aan mensen die dit weekend naar de kerk zouden willen komen.

Vanaf volgend weekend (17/18 november) zullen de maatregelen wel gelden. U moet zich dan weer van tevoren aanmelden voor het bijwonen van de H. Mis. Dat kan (met een briefje in de brievenbus, met een mail of met een telefoontje) bij de volgende personen:

- ♦ In Maasbracht: bij de pastoor, Kerkplein 2 Maasbracht, tel. 468250 of info@parochiefederatie-maasbracht.nl
- ♦ In Brachterbeek: bij dhr. P. Knobens, Korenbloemstraat 3 Maasbracht, tel. 453888 of Patrick@kneup.eu
- ♦ In Linne: bij dhr. Clerx, Eikenstraat 32 Linne, tel. 461548 of r.clerx@ziggo.nl
- ♦ In Stevensweert: bij dhr. Dirks, Eiland 41 B Stevensweert, tel. 551785 of w.dirks@ziggo.nl

- ♦ In Ohé en Laak: bij Mw. Eekers, Kerkstraat 4 Ohé en Laak, patriciaeekers@gmail.com
Uiteraard krijgen de mensen die een H. Mis hebben besteld voorrang.
En dan dit nog: uitvaarten zijn een uitzondering op bovenstaande regel. Bij uitvaarten kunnen we meer mensen toelaten, afhankelijk van de grootte van de kerk.

Uiteraard zijn wij allesbehalve blij met deze maatregelen. Kerkelijke bijeenkomsten blijken immers in slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. En onze kerken zijn groot genoeg om meer dan 30 personen op een veilige manier te kunnen herbergen. We hopen dan ook dat de bisschoppen zo snel mogelijk weer in gesprek gaan met de overheid en zorgen voor oplossingen "op maat".
En... Laten we ondertussen bidden dat deze pandemie spoedig overwonnen kan worden, bidden ook voor alle mensen die door deze vreselijke ziekte getroffen zijn.
Pastoor L. Creemers



PAROCHIE H. GERTRUDIS MAASBRACHT

Adres kerk: kerkplein 1

Kerkbijdrage: rekeningnummer:
NL09 RABO 013.09.01.490

Misstipendia, giften, etc.:
rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop
- brievenbus pastorie Kerkplein 2
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 25, op weekdays: € 10,-



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 18 oktober: 29^e zondag door het jaar

Wereldmissiedag

11.00u: Ida Beckers-Moors (verjaardag) ~ Nettie Verwijlen-Maessen (C) ~ Jrd Maria Kreuze-Hurkens

Misdienaar: Krista

Na de H. Mis: kerkdeurcollecte voor de missie

Maandag 19 oktober: H. Paulus van het kruis, priester

08.40u: Rozenhoedje

09.00u: voor een spoedig einde van de coronapandemie

Dinsdag 20 oktober:

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: voor onze zieken

Vrijdag 23 oktober: H. Johannes van Capestrano, pr.

08.40u: Rozenhoedje

09.00u: voor de missionarissen

Zondag 25 oktober: 30^e zondag door het jaar

11.00u: Gest Jrd Echtbaar Wiel en Gerda Verheesen-Smeets ~ overleden echtgenote Fien Vaes-van Lier

Misdienaar: Krista

PAROCHIE H. HART VAN JEZUS BRACHTERBEEK

Adres kerk: Kerkstraat 7

Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.:
rekeningnummer: NL03 RABO 0130901598

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop
- in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk.
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 25, op weekdays: € 10,-



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 18 oktober: 29^e zondag door het jaar

Wereldmissiedag

09.30u: Gest Jrd Mia Linssen ~ Jrd overleden ouders Bernard en Marie Janssen-Wanders en zoon Wim ~ Jrd Cora Cleutjens-Mans en zoon Paul ~ Levende en overleden leden van de Rozenkransbroederschap

Na de H. Mis: kerkdeurcollecte voor de missie

Woensdag 21 oktober:

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen

Zondag 25 oktober: 30^e zondag door het jaar

09.30u: geen intentie

alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden. Samen met slechts één medezuster kwam zuster Marie Catherine Kingbo in 2006 naar het bisdom Maradi in Niger om daar een religieuze gemeenschap te stichten. Waar ze toen vanuit het niets is begonnen, staan nu een school en een internaat geleid door haar zusters. In de dorpen brengt ze christenen en moslims samen om heikle thema's te bepraten, zoals het feit dat meisjes soms al op de leeftijd van negen jaar uitgehuwelijkt worden. In het landelijke gebied waar de armoede het ergste is, bemoedigt ze vrouwen om met behulp van microkredieten op eigen benen te gaan staan. De zuster heeft het vertrouwen van de dorpsoudste en de imam gewonnen, in dit land waar christenen slechts een kleine minderheid vormen. Ze maakt zich sterk voor de opleiding van meisjes, want zo zegt ze: "Zonder de Afrikaanse vrouw kan Afrika zich niet ontwikkelen".



MISSIEZONDAG

Stemmen van hoop: zuster Marie Catherine Kingbo
Te midden van oploeiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken in Afrika ook stemmen van hoop. Stemmen van kerkelijke medewerkers die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want

PAROCHIE H. MARTINUS LINNE

Adres kerk: Kerkstraat 1

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften:

rekeningnummer: NL30 RABO 0129301388

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- bij Mw. Schuren (Grotestraat 33)
- of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30)
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 25,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 17 oktober: 29^e zondag door het jaar

Wereldmissiedag

19.15u: **Kerkkoor St. Martinus**

Gest Jrd ouders Karel en Liza van Erdewijk-Houben

Na de H. Mis: kerkdeurcollecte voor de missie

Zaterdag 24 oktober: 30^e zondag door het jaar

19.15u: **Dameskoor**

Geen intentie

DOOPSEL

Op 11 oktober ontvingen het sacrament van het Doopsel:

- ♦ Lenn Verstappen (Maasbrachterweg)
- ♦ Laurens van Herten (Visserstraat)

Wij wensen de dopelingen en de ouders van harte proficiat! Door te kiezen voor het Doopsel hebben zij hun kinderen de genade geschonken van een leven onder Gods bescherming. Wij wensen hen alle goeds toe bij de gelovige opvoeding van hun kinderen!

PAROCHIE H. STEPHANUS STEVENSWEERT

Adres kerk: Jan van Steffeswertplein

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften:

rekeningnummer: NL30 RABO 0149501153

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr. 3A).
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 25,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 17 oktober: 29^e zondag door het jaar

Wereldmissiedag

18.00u: Gest Jrd Bèr Bongers ~ overleden familie Hendrik Seegers-Rutten ~ Gest Jrd Louis Rutten en Lena Rutten-Kehrens en overleden familie ~ Gest Jrd Victor en Netje Duchateau-Goossens ~ Clim Aerds-Beeren en overleden familie

Na de H. Mis: kerkdeurcollecte voor de missie

Zaterdag 24 oktober: 30^e zondag door het jaar

18.00u: geen intentie

DOOPSEL

Op 4 oktober ontving Mase Peeters van de Molenstraat Noord het sacrament van het Doopsel en werd daardoor aangenomen als kind van God en opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Wij wensen de dopelingen en de ouders van harte proficiat en wensen hun Gods hulp toe bij de gelovige opvoeding van hun kind!

PAROCHIE O. L. VROUW GEBORTE OHÉ EN LAAK

Adres kerk: Kerkstraat

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften:

rekeningnummer: : NL48 RABO 0138600260

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 25,-



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 18 oktober: 29^e zondag door het jaar

Wereldmissiedag

11.00u: geen intentie

Na de H. Mis: kerkdeurcollecte voor de missie

Zondag 25 oktober: 30^e zondag door het jaar

11.00u: geen intentie

Aansluitend zegening van de graven op het kerkhof

Afhankelijk van de coronamaatregelen: m.m.v. de harmonie

BLIJF ALERT

Met deze woorden is men een sociale mediacampagne gestart. Deze is bedoeld om ondernemers te waarschuwen voor kwaadwillenden. Nu de tweede golf van de coronacrisis volop bezig is, zijn ondernemers, die in financiële nood terecht gekomen zijn, heel gevoelig voor het aanbod van criminelen die er uiteindelijk alleen maar op uit zijn om geld wit te wassen. Hierbij gaan ze in de meeste gevallen heel geniepig te werk. Ze gebruiken methoden waar een ondernemer heel langzaam wordt ingezogen. Voor je het weet is het te laat. Dit geldt trouwens voor iedereen op alle terreinen van het leven.

Zo zijn er al wekenlang valse mails in omloop van banken waarin kwaadwillenden achter je gegevens willen komen. We kunnen niet zeggen dat zulk een mail nooit in onze box terecht komt. Ik kom ze ook zo af en toe tegen als ik mijn binnengekomen mail bekijk. Ook in het mailverkeer geldt: blijf alert. Voor je het weet heb je op een verkeerde link gedrukt en is het kwaad geschied. Hoe vaak we er ook op gewezen worden, het gaat nog te vaak mis. De werkelijkheid van de tijd waarin we nu leven vraagt ook om alertheid.

De coronaregels worden aangescherpt doordat besmettingen toenemen en toch zijn er nog te veel die doen voorkomen alsof het allemaal niet zo erg is als men ons doet geloven. Door hun lakse houding gaat het alleen maar van kwaad tot erger. Blijf het alleen maar bij diegenen die alles aan hun laars lappen dan was het nog wel te doen, maar helaas worden er ook anderen de dupe van.

Nu ligt het kwade altijd op de loer, wachtend om toe te slaan. Het doet dat vaak heel onopvallend, heel geniepig zodat wij het zelf niet eens in de gaten hebben. En als het bij ons al een 'belletje doet rinkelen' dan is het kwaad vaak al geschied. Het is niet voor niets dat we van Godswege voor ons leven 'spelregels' gekregen hebben. Ze zijn als het ware een antivirus tegen het kwaad. Maar ook hier geldt helaas dat velen zich aansluiten bij de actiegroep: "ik doe niet meer mee". We beseffen niet of nog te weinig dat we heel ons hebben en houden zo openlijk op straat leggen en we niet meer beveiligd zijn tegen het kwaad. Zo af en toe voelen we wel aan dat het kwade erom schreeuwt om bij hem 'in te loggen', maar in de meeste gevallen gaat het heel geniepig en schaden we niet alleen ons eigen leven maar ook dat van anderen. Als in een domino-effect trekken we anderen mee het kwade in. Daarom een extra oproep om steeds alert te blijven.

Kapelaan J. Boon

"FRATELLI TUTTI" - DE NIEUWE SOCIALE ENCYCLIEK VAN PAUS FRANCISCUS

Op 4 oktober, de feestdag van Sint-Franciscus, werd de nieuwe encycliciek van paus Franciscus gepubliceerd. Het document, getiteld *Fratelli tutti*, wordt gerekend tot de zogeheten sociale encyclicieken en gaat over de opbouw van een rechtvaardige en broederlijke wereld.

De spiritualiteit van Sint-Franciscus van Assisi is de inspiratiebron van deze encycliciek. "Hij voerde geen woordenstrijd die erop gericht was leerstellingen op te leggen; hij verspreide slechts de liefde van God", schrijft de paus in de inleiding van *Fratelli tutti* over de H. Franciscus.

Naast Franciscus van Assisi werd de paus bij het schrijven van deze encycliciek ook geïnspireerd door "andere broeders die niet katholiek zijn". Aan het einde van het laatste hoofdstuk zegt hij wie dat zijn: "Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi en vele anderen".

De encycliciek bestaat uit een inleiding en acht hoofdstukken. Hieronder volgt een overzicht van die hoofdstukken en de onderwerpen die daarin worden besproken

1. Schaduwen van een gesloten wereld

In dit hoofdstuk analyseert de paus de misstanden in de hedendaagse wereld: de manipulatie en vervorming van

begrippen als 'democratie', 'vrijheid', 'rechtvaardigheid'; het verlies van de betekenis van de sociale gemeenschap en de geschiedenis; egoïsme en onverschilligheid ten opzichte van het algemeen belang; het overwicht van een marktlogica die gebaseerd is op winst en de cultuur van verspilling; werkloosheid, racisme, armoede; de ongelijkheid onder mensen die zich manifesteert in slavernij, mensenhandel, vrouwenmisbruik en orgaanhandel; de verslechtering van de ethiek door de massamedia.

2. Een vreemdeling op de weg

Dit hoofdstuk start als een ode aan de Barmhartige Samaritaan en vervolgt met een ethiek van altruïsme. De paus spoort de lezer aan om het zelf te verlaten teneinde "een voller bestaan in een ander te vinden". Hij reflecteert verder op de betekenis van het begrip 'naaste' en stelt een interpretatie voor die voorbij grenzen van de eigen groep gaat.

3. Een open wereld denken en scheppen

In dit hoofdstuk rekent paus Franciscus af met het individualisme van de westerse consumptiemaatschappij. Volgens hem kan niemand de waarde van het leven ervaren zonder liefde van en voor medemensen en het besef dat een mens primair lid is van een gemeenschap. De paus reflecteert hier op wat zijn voorgangers in hun sociale encyclicieken al schreven over bijvoorbeeld het eigendomsrecht in relatie tot het algemeen belang. Franciscus pleit voor een rechtsbeginsel zonder grenzen.

4. Een hart dat openstaat voor de hele wereld

Voor welke uitdagingen staan gelovigen gesteld als zij werkelijk ervan overtuigd zijn dat alle mensen broeders en zusters van elkaar zijn? Hoe kan het abstracte idee van universele broederschap een concrete realiteit worden? Volgens de paus kan een antwoord op deze vragen slechts worden beantwoord als er nieuwe perspectieven worden ingenomen.

5. De beste politiek

Franciscus levert in dit hoofdstuk kritiek op de politieke stromingen van populisme en (neo)liberalisme. Verder roept hij op lessen te trekken uit de wereldwijde financiële crisis van 2007-2008 door een transnationale politiek te volgen die is bezielde door liefde voor alle mensen en daarom niet ondergeschikt mag worden gemaakt aan de harde mechanismen van de markteconomie.

6. Dialoog en sociale vriendschap

Dit hoofdstuk gaat over de "kunst van de ontmoeting" en een principiële openheid tot alle culturen, vooral die van de marginale volken. Respect voor andersdenkenden is volgens de paus een mogelijksvoorwaarde voor een authentieke dialoog. Hij waarschuwt hierbij echter wel voor relativisme: geen enkel alternatief perspectief kan wat intrinsiek kwaad is, goed praten.

7. Wegen naar een nieuwe ontmoeting

Hier gaat het over de relatie tussen waarheid, gerechtigheid en vrede. Het bevorderen van vrede is volgens de paus een "ambacht". Vergeving en verzoening zijn onontbeerlijk om na een hevig conflict opnieuw te beginnen. Ook wijst Franciscus op het grote belang van herdenken van zwarte bladzijden uit de geschiedenis zoals de Shoah en Hiroshima/Nagasaki. Verder leert de paus dat de doodstraf ontoelaatbaar is en overal moet worden afgeschaft.

8. De religies ten dienste van de broederschap in de wereld

In dit laatste hoofdstuk zegt de Heilige Vader dat geweld absoluut geen religieuze basis kan en mag hebben. Hij wijst op de belangrijke taak van religieuze leiders om geweldloosheid te prediken.