



NIEUWSBRIEF 60

Parochiefederatie Maasbracht e.o.

Parochies

H. Gertrudis, Maasbracht
H. Hart van Jezus, Maasbracht
H. Martinus, Linne
H. Stephanus, Stevensweert
O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak
6051 DT MAASBRACHT tel.: 0475-468250
mail: info@parochiefederatie-maasbracht.nl
<http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl>

Kerkplein 2

PASTOOR: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl

KAPELAAN: J. Boon Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht
tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-50630504)
e-mail: kapelaan.boon@parochiefederatie-maasbracht.nl

H. MISSEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE

Maasbracht	zondag: 11.00u	maandag en vrijdag: 09.00u	dinsdag: 19.00u
Brachterbeek	zondag: 09.30u	woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)	
Linne	zaterdag: 19.15u		
Stevensweert	zaterdag: 18.00u		
Ohé en Laak	zondag: 11.00u		

DOOPZONDAGEN:

Ohé en Laak en Stevensweert:	1 ^e zondag van de maand	Linne:	2 ^e zondag van de maand
Maasbracht:	3 ^e zondag van de maand	Brachterbeek:	4 ^e zondag van de maand

- a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan.
- **Vorbereidingsavond voor de ouders:** 1^e dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2)

ZIEKENCOMMUNIE:

Eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij pastoor of kapelaan

VLOEIBAAR GOUD

De coronacrisis zal niet plots voorbij zijn, ze zal langzaam uitdoven. Dat brengt lastige vragen met zich mee.

De voorbije week ontvingen de zorgverleners als eerste Nederlanders het vaccin tegen het coronavirus. Wat ons nog jaren zal bijblijven, is het langverwachte moment waarop we het vaccin mochten begroeten.

Langverwacht? Het voelt alsof we lang moesten wachten, maar het tegendeel is waar. Het coronavirus dook voor het eerst op in december 2019 in de Chinese stad Wuhan. Precies een jaar later was er een getest en goedgekeurd vaccin. Dat mogen we beslist spectaculair noemen. Een triomf voor de wetenschap en de farmaceutische sector. Een groot succes ook voor overheden wereldwijd, want de ontwikkeling werd in belangrijke mate betaald met overheidsmiddelen.

Dat succes belet de kniesoren niet om zelfs nu te mopperen.

Nadat er maandenlang werd gefoeterd dat het verdacht was hoe snel het vaccin werd ontwikkeld, hoor je nu saken dat de vaccinatiecampagne te traag verloopt in Nederland. Gemakshalve wordt daarbij vergeten dat met name de arme ontwikkelingslanden pas in 2022 of zelfs 2023 de vaccinaties zal kunnen afronden.

Als de producenten van diverse vaccins de beloofde productie waarmaken, zullen tegen de zomer heel veel mensen gevaccineerd zijn. Wie had dat vorige lente durven te voorspellen?

Tegelijk zal de overheid de komende maanden moeilijke beslissingen moeten nemen. Welke mensen zijn kwetsbaar en welke niet (of minder)? Mogen woon-zorgcentra

opnieuw onbeperkt bezoek ontvangen wanneer alle bewoners zijn ingeënt? Krijgen gevaccineerde mensen meer vrijheid dan wie nog niet is gevaccineerd?

De coronacrisis zal niet plots voorbij zijn, ze zal langzaam uitdoven.

Naarmate meer mensen het verlossende spuitje krijgen, zullen de cijfers voetje voor voetje dalen. Minder mensen worden ziek, minder mensen komen terecht in ziekenhuizen, minder mensen sterven. De grafieken kunnen nog maanden op en neer gaan, maar gaandeweg minder op en meer neer.

De vaccinatiecampagne wordt een sluipende revolutie.

Dat zal virologen en politici op een bepaald moment voor een moeilijke vraag stellen: hoe laag is laag genoeg, wanneer het gaat over besmettingen en doden? Wanneer kunnen we strenge maatregelen loslaten? Blijven we mondklappers dragen? Wanneer mogen we elkaar opnieuw een hand geven, een knuffel, een zoen? Er zullen altijd mensen sterven aan virussen, maar de drang naar een normaal leven zal de bovenhand halen. Dat is een lastige ethische afweging. Vooral in de periode waarin sommigen al wel en anderen nog niet zijn gevaccineerd kan dat de gemoederen verhitten.

Het coronavaccin is vloeibaar goud. Het zal levens redden, wanhoop verdrijven, isolement doorbreken, de economie zuurstof geven en ons sociale leven herstellen. 2021 begint als een lastig jaar, maar het zal beetje bij beetje hoopvoller worden. Meer dan ooit wensen we u een prachtig 2021.

Pastoor L. Creemers

(geïnspireerd door een artikel van Luk Vanmaerke)

PAROCHIE H. GERTRUDIS MAASBRACHT

Adres kerk: kerkplein 1

Kerkbijdrage: rekeningnummer:

NL09 RABO 013.09.01.490

Misstipendia, giften, etc.:

rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop
- brievenbus pastorie Kerkplein 2
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 30, op weekdays: € 10,-



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 17 januari: 2^o zondag door het jaar

11.00u: Nettie Verwijlen-Maessen (C) ~ Jac en Liny Houben (C) ~ Jrd Annie Wilms-Puts ~ Gest Jrd overleden ouders Jan en Annie Jorissen-Creemers ~ Jrd Chris van Os

Misdienaar: Krista

Maandag 18 januari: H. Antonius, abt - begin van de internationale bidweek voor de eenheid van alle christenen

09.00u: voor de eenheid van alle christenen

Dinsdag 19 januari:

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: voor de zieken

Vrijdag 22 januari: H. Vincentius, diaken en martelaar

09.00u: voor roepingen tot het diaconaat

Zondag 24 januari: 3^o zondag door het jaar

11.00u: Gest Jrd pastoor Willem Smeets ~ Jrd Mia Verlaan-Verreussel

Misdienaar: Krista

PAROCHIE H. HART VAN JEZUS BRACHTERBEEK

Adres kerk: Kerkstraat 7

Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.:

rekeningnummer: NL03 RABO 0130901598

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop
- in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk.
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 30, op weekdays: € 10,-



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 17 januari: 2^o zondag door het jaar

09.30u: om een spoedig einde van de coronapandemie

Zondag 24 januari: 3^o zondag door het jaar

09.30u: familie Puts-van der Loo en kinderen

PAROCHIE H. MARTINUS LINNE

Adres kerk: Kerkstraat 1

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften:

rekeningnummer: NL30 RABO 0129301388

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- bij Mw. Schuren (Grotestraat 33)
- of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30)
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: en op feestdagen: € 30,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 16 januari: 2^o zondag door het jaar

19.15u: *Kerkkoor St. Martinus*

Zeswekdienst Griet Golsteijn-Crijns ~ Gest Jrd Evert Ruiten en Petronella Ruiten-van der Borgh

Zaterdag 23 januari: 3^o zondag door het jaar

19.15u: *Dameskoor*

Voor allen die kampen met gevoelens van eenzaamheid

PAROCHIE H. STEPHANUS STEVENSWEERT

Adres kerk: Jan van Steffeswertplein

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften:

rekeningnummer: NL30 RABO 0149501153

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr. 3A).
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend en op feestdagen: € 30,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 16 januari: 2° zondag door het jaar

18.00u: *Dameskoor*

Gest Jrd Agnes Verwijlen en overleden familie Verwijlen-Beunen ~ overleden familie Hendrik Seegers-Rutten ~ Gest Jrd Jan en Anna Hannen-Welters ~ Gest Jrd Pierre Kehrens en An-

na Kehrens-Rutten, dochter Susan en alle overleden familieleden

Zaterdag 23 januari: 3° zondag door het jaar

18.00u: *Herenkoor*

Voor een maatschappij waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor elkaar

PAROCHIE O. L. VROUW GEBORTE OHÉ EN LAAK

Adres kerk: Kerkstraat

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften:

rekeningnummer: : NL48 RABO 0138600260

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend en op feestdagen: € 30,-



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 17 januari: 2° zondag door het jaar

11.00u: om een spoedig einde van de coronapandemie

Zondag 24 januari: 3° zondag door het jaar

11.00u: Voor allen die kampen met gevoelens van eenzaamheid

KATHOLIEKE PRESIDENT

Met Joe Biden krijgen de Verenigde Staten voor de tweede keer in de geschiedenis een katholieke president.



Las u ooit het weekblad Kuifje? Dat stripblad, dat verscheen van 1946 tot 1993, mikte naar eigen zeggen op "de jeugd van 7 tot 77 jaar". Vanwaar die leeftijdsgroep? Op zeven jaar leer je lezen, en 77 werd destijds beschouwd als stokoud. Maar de tijden zijn veranderd! Vandaag zien we 77-jarigen die de wereld rondreizen, een racefiets koesteren of een nieuwe taal leren. Oud in jaren, maar jong van hart.

Ook de volgende president van de Verenigde Staten, Joe Biden, is 78 jaar. Volgens critici is hij te oud voor de belangrijke functie van president.

Jorge Bergoglio was nochtans ook 77 toen hij paus Franciscus werd en kijk hoe dynamisch en vernieuwend hij is.

Of dat ook voor Biden het geval zal zijn, blijft nog even afwachten. We gunnen de president-elect best het voordeel van de twijfel. Amerikanen hebben sowieso altijd al meer respect gehad voor grijze haren dan Eu-

ropeanen.

Wat Biden ook gemeen heeft met de paus, is dat hij katholiek is. In Europa zou dat niets ongewoons zijn, maar sinds hun onafhankelijkheid in 1783 hadden de Amerikanen slechts één katholieke president, John F. Kennedy (1917-1963). Dat is best opmerkelijk, want de katholieken vormen de grootste Kerk in de Verenigde Staten, met ongeveer 23% van de bevolking. De protestanten zijn er weliswaar talrijker, maar die zijn verdeeld over een schier eindeloze rist uiteenlopende strekkingen.

Nochtans was de katholieke Kerk, zowel aan de top als aan de basis, stevig verdeeld tijdens de campagne voor de voorbije presidentsverkiezingen. Er was onmiskenbaar een strekking die afknaptte op de standpunten van Biden over abortus en het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. De meest traditionele katholieken zagen dat als een onoverkomelijke hindernis om de democratische kandidaat te steunen. Merkwaardig genoeg waren diezelfde kiezers een pak milder voor de vele onchristelijke uitspraken en gedragingen van Donald Trump. Dat laatste was dan weer doorslaggevend bij andere katholieken, voor wie Trump de tegenpool is van alle christelijke waarden.

De diepe verdeeldheid van de Amerikaanse bevolking was dus ook zichtbaar onder katholieken.

In elk geval viel het de voorbije jaren op hoe paus Franciscus een aantal keren stevig botste met president Trump. Al vóór diens verkiezing in 2016 verklaarde de paus ongewoon scherp: "Een persoon die enkel denkt aan het bouwen van muren en niet aan het bouwen van bruggen, is niet christelijk." Enkele maanden geleden nog

portretteerde de gezaghebbende krant The Washington Post paus Franciscus als de "anti-Trump" wegens de sociale en ecologische posities van de kerkleider.

Zal de nieuwe president de relaties met de Kerk verbeteren? Katholiek zijn is voor Joe Biden niet zomaar een oppervlakkig etiket. Hij is doordrongen van zijn geloof, gaat geregeld naar de kerk en draagt een rozenkrans om zijn pols als herinnering aan zijn overleden zoon.

Biden steekt zijn bewondering voor paus Franciscus niet onder stoelen of banken.

Hij beschouwt de katholieke sociale en ecologische leer als zijn kompas. Biden wil daarom dat de Verenigde Staten het voortouw nemen in de strijd tegen de klimaatverandering, maar net zo goed wil hij in het reine komen met slavernij en racisme als schandvlekken in de Amerikaanse geschiedenis.

Al zal Joe Biden op enkele thema's blijven botsen met de katholieke leer, alles wijst erop dat hij christelijke eigenschappen zoals menselijkheid, barmhartigheid, bekommernis om de schepping en zorg om de meest kwetsbaren zal meenemen naar het Witte Huis. Het wordt dus boeiend om te zien of en hoe hij erin slaagt zijn katholieke geloof te laten doorsijpelen in zijn beleid.

Luk Vanmaerke op kerknet.be

ROEPING (bij de lezingen van 16/17 januari)

(1 Samuël 3, 3b-10.19 en Johannes 1, 35-42)



In het evangelie horen we dat Johannes de dooper aan Andreas en een metgezel Jezus aanwees als het "Lam Gods". Beide leerlingen volgen Jezus om te zien "waar Hij zich ophoudt". Andreas haalt zijn broer Simon erbij en Jezus kondigt aan dat hij een volgelingen van Hem zal worden.

Dat gebeurt enkele dagen later dan ook daadwerkelijk wanneer Jezus hen roept om hun vissersboten in de steek te laten en Hem te volgen. "Kom, volg Mij. Ik zal u vissers van mensen maken". De vier vissers laten dan ook meteen hun netten en alles wat ze hebben achter en volgen Hem. Zij verlaten alles omwille van Christus; hun eigen toekomstplannen blijven liggen op de oever van het meer.

Later zal Jezus tegen hen zeggen: "Niet gij hebt Mij uitgekoken, maar Ik u." Het is Jezus zelf die het initiatief neemt. Bij elke roeping komt trouwens het initiatief van God. En een roeping gebeurt vaak onverwacht en schijnbaar in het voorbijgaan. Zoals een jonge man zijn aanstaande overal kan ontmoeten, op het werk, in het station, op straat, in het ziekenhuis..., zo kan Gods roepstem zijn uitverkorenen overal aanspreken.

- Bij de apostelen gebeurde dat terwijl zij aan het vissen waren.
- Matteüs werd geroepen terwijl Jezus aan zijn tolhuisje voorbijging.
- Paulus toen hij op weg was naar Damascus.
- Mozes terwijl hij de kudde van zijn schoonvader aan het hoeden was.
- Samuël terwijl hij lag te slapen in de tempel.

- David toen hij thuiskwam van de weide waar hij de kudde hoedde.

- De profeet Elisa terwijl hij aan het ploegen was...

Wij kunnen nog andere voorbeelden uit de heilige Schrift aanhalen, maar deze volstaan om duidelijk te maken waar het om gaat.

Elke bijzondere roeping om God te volgen als priester of Godgewijde heeft ook de eigenschap dat zij de eigen plannen, dromen en verwachtingen van de geroepen doorbreekt en oproept om Gods Plan te dienen. Ieder die door de Heer geroepen wordt, komt voor de keuze te staan: of God totaal navolgen of voortgaan met het eigen leven, met de eigen plannen en carrière.

God verwacht van degenen die Hij uitkiest dat zij een radicale keuze voor Hem maken. Menselijk gezien is dat niet altijd gemakkelijk. Het vraagt offers en zelfoverwinning. Toen een kandidaat-leerling Hem vroeg om eerst nog zijn vader te mogen begraven, zei Jezus: "Volg Mij en laat de doden hun doden begraven" (Mt 8,22). Een andere keer zei Hij: "Wie zijn hand aan de ploeg slaat en omziet, is niet geschikt voor het Rijk Gods" (Lk 9,62).

Vaak zoekt degene die door God geroepen wordt wegen en midde-len om als het ware aan God te ontsnappen. Hij vraagt zich af: "Waarom juist ik en niet die anderen die zoveel geschikter zijn?" In het Oude Testament zocht Mozes een uitvlucht om niet naar de Farao te hoeven gaan: "Neem iemand anders, ik kan niet spreken" (Ex 4,10). De profeet Jona trachtte de roepstem van de Heer te ontkomen door weg te vluchten. Ook hier zijn er weer tal van voorbeelden van mensen die probeerden de Heer of hun verantwoordelijkheid als geroepene te ontvluchten. Maar nog vaker geven ze zich gewonnen aan Gods en dienen Hem in vrijheid en vreugde. Want God laat een mens inderdaad vrij. Als een geroepene ervoor kiest zijn eigen leventje verder te leiden, dan zal God hem meestal laten doen. Denk maar aan de rijke jongeling die bedroefd heenging... omdat hij geen afstand wilde doen van zijn rijkdommen. Jezus zei toen: "velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren."

Telkens als God iemand roept is dat een uniek iets. Hij kiest meestal enkelingen uit die dan een taak krijgen voor de hele gemeenschap. Zelden wendt God zich tot het hele volk in één keer. Maar Hij roept mannen en vrouwen die in zijn Naam tot het volk moeten spreken, het vermanen en het leiden op de weg die Hij heeft voorzien.

Bidden wij ook dat Hij ook vandaag mensen zendt die Hem van meer nabij volgen en voor ons allen wegwijzers zijn naar Hem en naar het eeuwig geluk.

Pastoor L. Creemers



AANMELDEN VOOR DE H. MISSEN

- meld u tijdig aan!
- draag een mondkapje
- ga op de aangeduide plaatsen zitten
- houd anderhalve meter afstand

Aanmelden (met naam en telefoonnummer) kan (met een briefje in de brievenbus, met een mail of met een telefoontje) bij de volgende personen:

- In Maasbracht: bij de pastoor, Kerkplein 2
tel. 468250
of info@parochiefederatie-maasbracht.nl
- In Brachterbeek: bij de kapelaan, Kerkstraat 9
of bij dhr. P. Knobens, tel. 453888
of secretaris@parochiefederatie-maasbracht.nl
- In Linne: bij dhr. Clerx, Eikenstraat 32
tel. 461548 of r.clerx@ziggo.nl
- In Stevensweert: bij dhr. Dirks, Eiland 41 B
tel. 551785 of w.dirks@ziggo.nl
- In Ohé en Laak: bij Mw. Eekers, Kerkstraat 4
patriciaeekers@gmail.com

Uiteraard krijgen de mensen die een H. Mis hebben besteld voorrang.

NIEUWE TARIEVEN VOOR H. MISSEN

Vanaf 1 januari hanteren we nieuwe tarieven voor H. Missen.

Heel verandert er niet. Alleen de H. Missen op zaterdagavonden, zondagen en feestdagen worden verhoogd.

Eenvoudige leesmis door de week	€ 10	
H. Mis op zaterdagavond, zondag en feestdagen	€ 30	
Jubilea e.d. die niet op zaterdagavond of zondag vallen	€ 275	
Uitvaartpechtigheid	€ 450	afhankelijk van kerkbijdrage 2017/2020
Huwelijksplechtigheid	€ 450	afhankelijk van kerkbijdrage 2017/2020
Bijdrage begeleiding crematorium ná een H. Mis in de kerk	€ 75	onafhankelijk van kerkbijdrage
Bijdrage begeleiding crematorium zonder voorafgaande H. Mis in de kerk	€ 450	afhankelijk van kerkbijdrage 2017/2020
Bijdrage avondwake zonder navolgende uitvaart in de kerk	€ 275	afhankelijk van kerkbijdrage 2017 /2020
Bijdrage avondwake wanneer er een uitvaart in de kerk volgt	€ 30	Onafhankelijk van de kerkbijdrage
Bijdrage organist/dirigent/cantor/koor	€ 100	onafhankelijk van de kerkbijdrage
Zeswekendienst	€ 30	
Gestichte jaardiensten		
5 jaar	€ 150	
10 jaar	€ 300	
20 jaar	€ 600	
Gevraagde kerkbijdrage per jaar vanaf 2021	€ 115	
Kerkhoftarieven		
gelden voor de parochies Brachterbeek, Stevensweert, Ohé en Laak		
eerste 20 jaar (minimum grafrust)	€ 900	
velenging met 10 jaar	€ 450	
per jaar (indien voor een bestaand graf bijbetaald moet worden tot 20 jaar)	€ 45	
plaatsing urne in urneweide (Brachterbeek) (20 jaar)	€ 900	
bijplaatsing urne in een bestaand graf (20 jaar)	€ 900	
verlenging met 10 jaar	€ 450	
per jaar (indien voor een bestaand graf bijbetaald moet worden tot 20 jaar)	€ 45	