



NIEUWSBRIEF 66

Parochiefederatie Maasbracht e.o.

Parochies

H. Gertrudis, Maasbracht
H. Hart van Jezus, Maasbracht
H. Martinus, Linne
H. Stephanus, Stevensweert
O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak

Kerkplein 2

6051 DT MAASBRACHT tel.: 0475-468250
mail: info@parochiefederatie-maasbracht.nl
<http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl>

PASTOOR: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl

KAPELAAN: J. Boon Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht
tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-50630504)
e-mail: kapelaan.boon@parochiefederatie-maasbracht.nl

H. MISSEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE

Maasbracht	zondag: 11.00u	maandag en vrijdag: 09.00u	dinsdag: 19.00u
Brachterbeek	zondag: 09.30u	woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)	
Linne	zaterdag: 19.15u		
Stevensweert	zaterdag: 18.00u		
Ohé en Laak	zondag: 11.00u		

DOOPZONDAGEN:

Ohé en Laak en Stevensweert:	1 ^e zondag van de maand	Linne:	2 ^e zondag van de maand
Maasbracht:	3 ^e zondag van de maand	Brachterbeek:	4 ^e zondag van de maand

- a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan.
- **Vorbereidingsavond voor de ouders:** 1^e dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2)

ZIEKENCOMMUNIE:

Eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij pastoor of kapelaan

KRUIS EN VERHEERLIJING

In het evangelie van de 2^e zondag van de Vasten horen wij over de berg Tabor. Jezus is met enkele leerlingen op weg naar Jeruzalem. Op de berg gebeuren wonderlijke dingen. Jezus is een en al licht en Hij is in gesprek met Mozes en Elia, in gesprek met "Wet en Profeten". Wij mogen dit zien als een samenvatting van Israëls geschiedenis. Het verbond van God met zijn volk komt in beeld. Jezus wordt Zoon van God genoemd; de Welbeminde. Maar ineens is alles weer voorbij en daalt de Heer met zijn vrienden af naar de vlakte.

Wat betekent dit verhaal van de verheerlijking op de berg voor ons? Hoe kan dit evangeliewoord voedsel worden voor ons eigen leven? Om dat te verstaan is de context van het verhaal belangrijk. Even daarvoor in het evangelie heeft Petrus Jezus herkend en erkend als de Messias, als de Gezalfde Gods. Maar ook heeft Jezus zijn eerste lijdensvoorspelling laten horen. De berg van de verheerlijking en die andere berg, de Calvarieberg horen bijeen.

Jezus heeft de weerstand en het verzet van de joodse overheden steeds scherper gevoeld. Het net van de tegenstander sluit zich steeds meer rondom Hem. En Jezus onttrekt zich niet aan zijn levensopdracht, ook als dat lijden en dood met zich meebrengt.

Zoals Paulus schrijft in de brief aan de christenen van Rome: God heeft zijn eigen Zoon niet gespaard. In Jezus Christus heeft God ons werkelijk alles gegeven. Gods Zoon wordt niet gespaard of anders gezegd: Hij

spaart zichzelf niet. Vrijwillig gaat Hij zijn weg. Hij laat zich breken. Hij zal zijn leven verliezen om het onze te redden. In kracht van de Geest kan Jezus zijn leven loslaten. Bij Hem is er vertrouwen, is er overgave aan de Vader. God zal erin voorzien. De weg naar de verheerlijking is een weg langs marteling, lijden en kruis.

Wie is Jezus? In elke geval: meer dan een goed mens, meer dan een religieus genie, meer dan een profeet. In Jezus ontmoeten wij God als een God die redt en geneest. Een solidaire God die er is voor allen die zwak en kwetsbaar zijn. Een God die met ons de weg gaat van lijden en dood. Een God die uitzicht biedt op verheerlijking.

Maar het gaat niet alleen over Jezus. De leerlingen, wij zelf dus ook, zijn in het verhaal betrokken. Wij mogen Petrus, Jakobus en Johannes volgen. De berg af en de vlakte in. In de vlakte van het alledaagse leven. Juist daar worden wij geroepen om de navolging van Christus, gestalte te geven. Ook wij worden geroepen om onszelf te laten breken en weg te schenken. Om ons leven te verliezen ten bate van anderen. Om ons gemakkelijke leventje los te laten.

Zoals Jezus zijn wij geroepen tot gebed en het doen van gerechtigheid. Zo kunnen wij een concreet stukje van deze aarde van gedaante doen veranderen en wijzen naar de dag van de verheerlijking.

Pastoor L. Creemers

PAROCHIE H. GERTRUDIS MAASBRACHT

Adres kerk: kerkplein 1

Kerkbijdrage: rekeningnummer:

NL09 RABO 013.09.01.490

Misstipendia, giften, etc.:

rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop
- brievenbus pastorie Kerkplein 2
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 30, op weekdays: € 10,-



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 28 februari: 2^e zondag van de Vasten

11.00u: Jrd Dik van Laar ~ Jrd Cor Gommans

Misdienaar: Krista

Maandag 1 maart:

09.00u: voor roepingen

Dinsdag 2 maart:

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: voor onze gezinnen

Vrijdag 5 maart:

09.00u: ter ere van het H. Hart van Jezus

Zondag 7 maart: 3^e zondag van de Vasten

11.00u: *collecte voor het onderhoud van de kerk*

Gest Jrd Mart en Trui Peeters-Slangen en dochter Riet ~ Gest Jrd José Lichtevelde-Peeters ~ Anny Frenken-van Melick en overleden familie ~ 1^e Jrd Henk Savelkouls

Misdienaar: Krista

GEDOOPT



Op zondag 21 februari werd Jayson Tobben van de Tipstraat door het sacrament van het doopsel aangenomen als kind van God en opgenomen in de gemeenschap van de Kerk. Felicitaties voor dopeling en ouders! Wij wensen de ouders veel liefde en wijsheid te bij de gelovige opvoeding van hun kindje.

PAROCHIE H. HART VAN JEZUS BRACHTERBEEK

Adres kerk: Kerkstraat 7

Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.:

rekeningnummer: NL03 RABO 0130901598

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop
- in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk.
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 30, op weekdays: € 10,-



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 28 februari: 2^e zondag van de Vasten

09.30u: voor allen die fysiek en moreel getroffen zijn door de coronapandemie

Zondag 7 maart: 3^e zondag van de Vasten

09.30u: *collecte voor het onderhoud van de kerk*

Gest Jrd overleden ouders Gerard en Tiel Houben-Mestrom ~ pastoor Jozef Linssen en familie



PAROCHIE H. MARTINUS LINNE

Adres kerk: Kerkstraat 1

Kerkgeld - Misstipendia - giften:

rekeningnummer: NL30 RABO 0129301388

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- bij Mw. Schuren (Grotestraat 33)
- of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30)
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: en op feestdagen: € 30,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 27 februari: 2^o zondag van de Vasten

19.15u: Voor alle mensen die lijden onder de coronapandemie

Zaterdag 6 maart: 3^o zondag van de Vasten

19.15u: *Collecte voor het onderhoud van de kerk*

Gest Jrd kapelaan Roy De Bie en vader Frans De Bie

PAROCHIE H. STEPHANUS STEVENSWEERT

Adres kerk: Jan van Steffeswertplein

Kerkgeld - Misstipendia - giften:

rekeningnummer: NL30 RABO 0149501153

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr. 3A).
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend en op feestdagen: € 30,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 27 februari: 2^o zondag van de Vasten

18.00u: voor allen die fysiek of moreel getroffen zijn door de coronapandemie

Zaterdag 6 maart: 3^o zondag van de Vasten

18.00u: *Collecte voor het onderhoud van de kerk*

Gest Jrd Peter Vos en Marie Ruyten en schoondochter Soetie Vos-Rowongso ~ Gest Jrd Huub in 't Panhuis ~ Elisabeth Seegers ~ Gest Jrd Victor en Netje Duchateau-Goossens

PAROCHIE O. L. VROUW GEBORTE OHÉ EN LAAK

Adres kerk: Kerkstraat

Kerkgeld - Misstipendia - giften:

rekeningnummer: : NL48 RABO 0138600260

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend en op feestdagen: € 30,-



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 28 februari: 2^o zondag van de Vasten

11.00u: *Nederlandse H. Mis met kinderkoor*

Om een goede band tussen ouders en kinderen

Zondag 7 maart: 3^o zondag van de Vasten

11.00u: *collecte voor het onderhoud van de kerk*

Voor de werkers in de zorg



AANMELDEN VOOR DE H. MISSEN

- ◆ meld u tijdig aan!
- ◆ kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft
- ◆ draag een mondkapje
- ◆ ga op de aangeduide plaatsen zitten
- ◆ houd anderhalve meter afstand

Aanmelden (met naam en telefoonnummer) kan (met een briefje in de brievenbus, met een mail of met een telefoontje) bij de volgende personen:

- ◆ In Maasbracht: bij de pastoor, Kerkplein 2 tel. 468250 of info@parochiefederatie-maasbracht.nl
- ◆ In Brachterbeek: bij de kapelaan, Kerkstraat 9 of bij dhr. P. Knobben, tel. 453888 of secretaris@parochiefederatie-maasbracht.nl
- ◆ In Linne: bij dhr. Clerx, Eikenstraat 32 tel. 461548 of r.clerx@ziggo.nl
- ◆ In Stevensweert: bij dhr. Dirks, Eiland 41 B tel. 551785 of w.dirks@ziggo.nl
- ◆ In Ohé en Laak: bij Mw. Eekers, Kerkstraat 4 of patriciaeekers@gmail.com

Uiteraard krijgen de mensen die een H. Mis hebben besteld voorrang.

VASTENACTIE 2021 IN HET DEKENAAT SUSTEREN

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Dit jaar luidt het thema: "Invloed met Impact". Het is goed dat wij ondanks onze eigen coronaproblemen in de vastentijd aan de kansarme Dalit-vrouwen in India willen denken en hen steunen. Een tijd om het met wat minder te doen. Uw tijd, geld en aandacht kunt u dan delen met mensen die uw steun kunnen gebruiken. Wilt u deze vastentijd bewust beleven? Hier kunt u zien hoe de kansarme, jonge weduwen en alleenstaande moeders enz. in nood verkeren.

Inleiding over de organisatie

De Tamil Nadu bisschoppelijke commissie voor Dalit-katholieken in de zuidoost deelstaten van India (Tamil Nadu en Pondicherry) helpt de kansarme plattelandsbevolking zich te ontwikkelen.

De Indiase samenleving en Dalits

"Dalit" betekent: vertrappt of verdrukt. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel "kastelozen" genoemd. Gedreven door acute armoede, werkeloosheid en analfabetisme maakt de overgrote meerderheid van de Dalits slaven van de rijken. Ze ondergaan extreme uitbuiting, onmenselijke behandeling en wreedheden. Ze worden behandeld als tweederangs christenen in de Kerk.

Dalit-vrouwen

Dalit-vrouwen tellen 49,9% van het totaal aantal christenen in de Tamil Nadu kerkprovincie. De christelijke Dalit-vrouwen worden drie keer gediscrimineerd: ze zijn arm, ze zijn vrouw en ze zijn Dalit.

Economische rol van Dalit-vrouwen

Dalit-vrouwen zijn een van de grootste sociaal kwetsbare groepen ter wereld en maken 2% deel uit van de totale wereldbevolking. Als dagloners moeten de kansarme Dalit-weduwen hun brood verdienen om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan. Op de arbeidsmarkt worden ze uitgebuit en mishandeld. In deze schuldsituatie worden ze bovendien misbruikt omdat ze kwetsbaar zijn. Kinderen van Dalit-weduwen overlijden vaak aan ondervoeding.



De begunstigden van dit project

Christelijke Dalit-vrouwen (kansarme, jonge weduwen, alleenstaande moeders enz.) van de deelstaten Tamil Nadu en Pondicherry.

Noodzaak van het project

De Dalit-vrouwen zijn traditionele landarbeiders geweest en zijn nog niet voor de bouw- en andere beroepen opgeleid. De overgeërfde landbouwkennis en de daaraan gelieerde werkzaamheden zouden voor deze kansarme Dalit-vrouwen zeer praktisch zijn om zich volledig te engageren en zich in te zetten om er economisch gezien winst van te maken.

Rechtvaardiging van het project

De kansarme Dalit-vrouwen geven aan dat ze traditionele melkkoeien, geiten en boerenkippen zouden willen fokken. Om de 6 maanden worden de jonge geiten verkocht op de open markt. Ook is er een groeiende vraag naar boerenkippen, omdat boerenkippen geen negatieve gezondheidsproblemen veroorzaken.

Het plan is om koeien geiten en kippen te verdelen onder 250 kansarme Dalit-vrouwen. Omdat het fokken en het voederen van koeien, geiten en boerenkippen inherent is met de kansarme Dalit-vrouwen op het platteland, kunnen ze er voldoende winst mee maken.

Doelstellingen van het project

Economisch "empowerment" van kansarme Dalit-vrouwen uit 10 bisdommen in Tamil Nadu en Pondicherry.

- 250 kansarme Dalit-vrouwen worden eigenares van de liquide middelen.
- 250 kansarme Dalit-vrouwen leren zo -op een verantwoorde manier- het onderhouden van kippen, geiten en koeien op het platteland.
- 250 kansarme Dalit-vrouwen kunnen zo minimaal Rs.7500 per maand verdienen.
- 250 kansarme Dalit-vrouwen krijgen daardoor zelf-respect, zelfwaardigheid en zelfvertrouwen.

U kunt uw bijdrage overmaken via de site:

<https://vastenactiebisdomroermond.digicollect.nl/dalit-vrouwen>

Of: u kunt deze QR-code scannen:

Meer informatie treft u aan op de website:

<https://www.dekenaat.rksusteren.nl/vastenactie/>

