

# Parochienieuws O.L. Vrouw Geboorte Ohé en Laak

**POSTADRES KERKBESTUUR:** Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht <http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/>  
**Rekeningnummers Kerkbestuur:** NL48 RABO 0138600260  
**PASTOOR: L. Creemers** Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)  
e-mail: [pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl](mailto:pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl)  
**KAPELAAN: R. Schreiber** Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-19422621)  
e-mail: [kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl](mailto:kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl)  
**MISINTENTIE BESTELLEN: minstens 3 weken van te voren** (via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk)  
**Bijdrage H. Mis:** zaterdag, zondag en feestdagen: € 25,-  
**H. MISSEN IN DE FEDERATIE:** Ohé en Laak: zondag: 11.00u  
Stevensweert: zaterdag: 18.00u Linne: zaterdag: 19.15u  
**Maasbracht:** zondag: 11.00u; maandag + vrijdag: 09.00u; dinsdag: 19.00u  
**Brachterbeek:** zondag: 09.30u; woensdag: 19.00u (kapel Tergouwen)  
**DOOPZONDAG:** 1<sup>e</sup> zondag van de maand (13.30u)  
Doopsel a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan - voorbereidingsavond voor de ouders: elke eerste  
dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis te Maasbracht (Kerkplein 2).  
**ZIEKENCOMMUNIE:** eerste zaterdag van de maand; s.v.p. aanmelden bij kapelaan



## LITURGISCHE KALENDER

### Zondag 17 februari: 6<sup>e</sup> zondag door het jaar

11.00u: *kerkkoor met Latijnse zang*  
Geen intentie

### Zondag 24 februari: 7<sup>e</sup> zondag door het jaar

11.00u: *Nederlandse H. Mis met kinderkoor*  
Geen intentie

## BIJ DE LEZINGEN VAN 17 FEBRUARI

(Jeremia 17, 5-8) en Lucas 6, 20-26)

In het kerkportaal hing een grote poster met daarop de tekst:

*Voel je niet totaal, persoonlijk en  
onherroepelijk  
verantwoordelijk voor alles.  
Dat is mijn taak.  
God*

"Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij Hem," zegt de profeet Jeremia in de eerste lezing van deze zondag. Met andere woorden: "Maak je geen zorgen, God draagt jouw zorgen." Maar, je zorgen maken is iets waarin de meeste van ons in gepromoveerd lijken te zijn. We maken ons zorgen over alles: over ons gezin, over ons werk, over onze wereld, over onze Kerk. De vraag is dan: "Maken we ons niet teveel zorgen. Willen wij niet op de plaats van God gaan staan? Mene wij niet vaak de last op onze schouders te moeten nemen, die Hij zelf draagt?" Je zorgen maken is als het zitten in een schommelstoel: je doet wel iets om in beweging te blijven, maar je komt geen meter vooruit.

Alhoewel er honderden jaren tussen liggen, bestaat er een grote overeenkomst tussen Jeremia van het Oude Testament en Jezus van Nazareth. Allebei waren ze "superprofeeten". Allebei oefenden ze moedig een beroep uit dat de meeste mensen zouden mijden als de pest. Ongeacht wat de mensen dachten deden ze straffe uitspraken waarvoor hun tijdgenoten de oren sloten. Beiden brachten ze als ballingen een tijd door in Egypte, het land van de Farao's. Beiden kregen ze sterke kritiek van hun landgenoten. Beiden gaven ze hun eigen interpretatie van de Zaligsprekingen in een taal die zal aanspreken tot het einde der tijden. Beiden waren voorbestemd om jong te sterven en geen van beiden zou rustig in bed sterven.

### Een paar zinnnetjes uit het evangelie:

- ♦ Zalig zij die arm zijn, want aan u behoort het Rijk Gods.
- ♦ Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden.
- ♦ Zalig die nu weent, want gij zult lachen.
- ♦ Zalig zijt gij, wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten, u beschimpen en

uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.

- ♦ Wee u, rijken, want wat u vertroost, hebt ge al ontvangen.
- ♦ Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden.
- ♦ Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen.
- ♦ Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.

Pastoor L. Creemers

## EEN VERHAAL UIT DE JOODSE TRADITIE

Een man stormt het huis van een joodse wijze binnen en schreeuwt: "Ik heb vannacht gedroomd dat een wijs man mij een steen zou geven, waar ik rijk van word. Als u die wijze bent en die steen hebt, geef hem mij dan!" De wijze man knippert even met zijn ogen, steekt dan zijn hand in zijn zak en haalt er een steen uit: "Is deze het misschien?" vraagt hij, "ik heb hem gevonden in het bos", en hij overhandigt de man de steen. Deze kijkt en ziet dat hij een kostbare diamant in handen heeft, groter dan hij ooit heeft gezien. Overgelukkig gaat hij naar huis, plotse-ling en zo gemakkelijk rijk geworden! Maar dan wordt het nacht en de slaap wil maar niet komen. De volgende dag rent hij terug naar de wijze en vraagt, geeft hem beschaamd de diamant terug en zegt: "Geef mij de rijkdom die maakt, dat u zo zonder moeite die kostbare steen weg kunt geven."

## BIJENKOMST GEBEDSGROEP "OREMUS"

### IN MAASBRACHT

De parochiepriesters van het dekenaat Susteren zijn in november begonnen met maandelijks - op de laatste zondag van de maand - bijeen te komen om samen te bidden voor de noden van de Kerk. Dat gebeurde naar aanleiding van de laatste bedevaart naar Kevelaer waar gesproken werd over de dramatische toestand waarin de Kerk in Europa zich bevindt. De Kerk lijkt wel in een doodstrijd te verkeren. Er waren de schandalen die het aanzien van de Kerk hebben aangetast, maar er is ook de toenemende mate van onverschilligheid tegenover God, de Kerk, de sacramenten. Het aantal doopsels, eerste H. Communies, Vormsels, kerkelijke uitvaarten neemt elk jaar verder af.

In zo een klimaat kun je alleen maar "waken en bidden", zoals Jezus dat vroeg aan zijn apostelen toen Hijzelf zijn doodstrijd streed in de Hof van Olijven.

Dat is ook wat wij doen met de gebedsgroep "Oremus": waken en bidden. Uiteraard is het gebed op de laatste zondag van de maand niet alleen bedoeld voor de priesters, maar alle parochianen van het dekenaat zijn uitgenodigd om mee te bidden.

**Daarom aan u allen de uitnodiging: komt u op 24 februari samen met ons bidden in de Gertrudiskerk in Maasbracht. Het gebedsuur begint om 15.00u.**

