

Parochienieuws O.L. Vrouw Geboorte Ohé en Laak

POSTADRES KERKBESTUUR: Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht <http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/>
Rekeningnummers Kerkbestuur: NL48 RABO 0138600260
PASTOOR: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl
KAPELAAN: R. Schreiber Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-19422621)
e-mail: kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl
MISINTENTIE BESTELLEN: minstens 3 weken van te voren (via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk)
Bijdrage H. Mis: zaterdag, zondag en feestdagen: € 25,-
H. MISSEN IN DE FEDERATIE: **Ohé en Laak:** zondag: 11.00u
Stevensweert: zaterdag: 18.00u **Linne:** zaterdag: 19.15u
Maasbracht: zondag: 11.00u; maandag + vrijdag: 09.00u; dinsdag: 19.00u
Brachterbeek: zondag: 09.30u; woensdag: 19.00u (kapel Tergouwen)
DOOPZONDAG: 1^e zondag van de maand (13.30u)
Doopsel a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan - voorbereidingsavond voor de ouders: elke eerste
dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis te Maasbracht (Kerkplein 2).
ZIEKENCOMMUNIE: eerste zaterdag van de maand; s.v.p. aanmelden bij kapelaan



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 17 maart: 2^e zondag van de Vasten

11.00u: *kerkkoor met Latijnse zang - m.m.v. de harmonie*
Gerard Laugs en alle overledenen van de familie
Laugs-Smeitz ~ Jrd Sjra en Corrie Beunen-Knarren
en Sef Beunen ~ Jrd Anna en Mia Knarren ~ Jrd Miel
en Mia Beunen-Maessen

Zondag 24 maart: 3^e zondag van de Vasten

11.00u: *Nederlandse H. Mis met kinderkoor*
Jrd Pierre en Mia Bogie ~ Rob Martens

LOURDES-BEDEVAARTEN 2019

Het "Huis voor de Pelgrim" biedt in 2019 diverse reizen naar Lourdes aan. Tijdens de bedevaart wordt een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën. Hoogtepunt van de reis is uiteraard de H. Mis aan de grot. Indrukwekkend zijn de grote internationale plechtigheden, met soms wel meer dan 25.000 pelgrims uit tal van landen. Daarnaast is Lourdes een gezellig stadje met tientallen winkeltjes en terrasjes. Ook zijn er diverse musea, waar u meer kunt ervaren over de geschiedenis van Lourdes.

Vlieguren (vanaf Maastricht)

21 t/m 26 mei, 26 t/m 31 mei, 31 mei t/m 5 juni, 6 t/m 11 september, 11 t/m 16 september, 16 t/m 21 september.

De 6-daagse vlieguren kost € 830 in een 3* hotel of € 895 in een 4* hotel. Toeslag voor 1-persoonskamer € 160 respectievelijk € 180. Voor CZ-verzekerden is er misschien ook dit jaar weer een speciaal laag tarief.

De busreizen (per luxe touringcar).

24 mei t/m 1 juni, 29 mei t/m 6 juni, 4 t/m 12 september, 9 t/m 17 september 14 t/m 22 september.

De negendaagse busreis kost € 830. De reis met de bus is alleen geschikt voor personen die mobiel zijn en geen zorg nodig hebben.

(U kunt ook voor de nachtbus kiezen die rechtstreeks rijdt naar Lourdes).

De Lourdesreis van 31 mei t/m 5 juni wordt begeleid door onze bisschop Mgr. Smeets; die van 6 t/m 11 september door hulpbisschop Mgr. de Jong. Kapelaan Schreiber is van voornemens om deel te nemen aan de bedevaart van 16 t/m 21 september.

Andere pelgrimstochten

Het reisprogramma van het "Huis van de Pelgrim" omvat dit jaar ook reizen naar Banneux, Fátima, Israël, Rome, Suriname en Zuid-Italië.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met het Huis voor de Pelgrim

Raadhuisplein 1 6226 GN Maastricht

tel. 043-3215715

email info@huisvoordepelgrim.nl.

Het bureau is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

VASTEN = WOESTIJNTIJD

Na zijn doopsel wordt Jezus door "de Geest" naar de woestijn gedreven. Het is een plaats van beproeving en uitzuivering. Veertig dagen vast Hij. Maar naast Gods Geest is er ook een kwade geest die Jezus belaagt. In de woestijn moet Jezus kiezen tussen zijn Vader en de boze geest. Zoals de H. Geest verbondenheid brengt tussen Jezus en zijn Vader, zo wil de duivel die band kapot maken.

In de woestijn wordt getest wat het betekent "Zoon van God" te zijn, wat de band met de Vader waard is. In uiterste stilte en eenzaamheid wordt Jezus teruggeworpen op centrale levensvragen. Waar leef ik voor? Wat is mijn taak? Drie verleidingen worden hem door de duivel voorgesteld.

- Jezus kan kiezen om van een steen brood te maken en zo zijn honger te stillen. Kiezen om te leven van brood alleen.
- Hij kan ook kiezen om te knielen voor het kwaad en alle macht in handen te krijgen.
- En tenslotte heeft Jezus de keuze om God op de proef te stellen of om Hem te dienen.

In kracht van de Geest kiest Jezus het goede en wordt de Boze afgewezen.

- Jezus kiest niet voor brood maar geeft zichzelf als brood des levens.
- Hij kiest niet voor macht maar voor consequente dienst. Hij kiest niet voor aanbidding van het kwaad maar blijft trouw aan het verbond met de Vader.
- En Hij wil zijn Vader niet op de proef stellen. De Zoon is geroepen om dienaar te zijn. Dienaar van God en de mensen. En Jezus zal dat blijven doen.

In de Veertigdagentijd begeleiden wij Jezus op zijn tocht naar Jeruzalem. Daar zal zijn dienstbaarheid ten einde toe worden getest. En Hij houdt stand tot op het kruis. "Niet mijn wil, Vader, maar uw wil."

Ook wij kennen allemaal woestijnervaringen, momenten dat ons geloof wordt beproefd en gezuiverd. Wij kunnen kiezen voor de verlokkingen van geld en goed; kiezen voor macht en aanzien; proberen om God voor ons karretje te spannen.

In al die omstandigheden wordt ons geloof getest, uitgedaagd en uitgezuiverd. Hoe kiezen wij dan? Blijven wij trouw aan het geloof van doopsel? Aan de goede Geest die ons bij het doopsel geschonken is? Of laten wij dan een wig drijven tussen God en ons? De keuze is aan ons!

Ik wens u veel inzicht en een goede keuze.

Pastoor L. Creemers

