

Parochienieuws O.L. Vrouw Geboorte Ohé en Laak

POSTADRES KERKBESTUUR: Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht <http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/>
Rekeningnummers Kerkbestuur: NL48 RABO 0138600260
PASTOOR: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl
KAPELAAN: R. Schreiber Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-19422621)
e-mail: kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl
MISINTENTIE BESTELLEN: minstens 3 weken van te voren (via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk)
Bijdrage H. Mis: zaterdag, zondag en feestdagen: € 25,-
H. MISSEN IN DE FEDERATIE: Ohé en Laak: zondag: 11.00u
Stevensweert: zaterdag: 18.00u Linne: zaterdag: 19.15u
Maasbracht: zondag: 11.00u; maandag + vrijdag: 09.00u; dinsdag: 19.00u
Brachterbeek: zondag: 09.30u; woensdag: 19.00u (kapel Tergouwen)
DOOPZONDAG: 1^e zondag van de maand (13.30u)
Doopsel a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan - voorbereidingsavond voor de ouders: elke eerste
dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis te Maasbracht (Kerkplein 2).
ZIEKENCOMMUNIE: eerste zaterdag van de maand; s.v.p. aanmelden bij kapelaan



LITURGISCHE KALENDER

Donderdag 18 april: Witte Donderdag

18.00u: H. Mis in Brachterbeek

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag

15.00u: Kruisweg

19.00u: Plechtige Kruisverering in de kerk van Maasbracht

Zaterdag 20 april: Paaszaterdag

20.00u: Plechtige Paaswake in de kerk van Maasbracht en in Linne

Zondag 21 april: Pasen – Verrijzenis van de Heer

11.00u: kerkkoor met Latijnse zang

Zeswekendienst Corrie Henskens-Pustjens ~ Gest Jrd Jo Opgenort en Lies Pustjens

Na de H. Mis: kerkdeurcollecte voor de Vastenactie

Aansluitend aan de H. Mis: Paasbrunch in het Lakerhoes

Maandag 22 april: 2^e Paasdag

09.30u: H. Mis in Stevensweert

Zondag 28 april: 2^e zondag van Pasen

11.00u: Nederlandse H. Mis met kinderkoor
Frans Pex (vw de buurt)

ZALIG PASEN !

Wij mogen vanaf nu een groot feest vieren. 50 dagen lang. Pasen! Hartelijk gefeliciteerd aan alle christenen!

Blij mogen wij zijn. Waarom? Het hoogfeest van Pasen gaat over onze toekomst. Jezus Christus is de eerste die van de dood is opgestaan. Meer nog: Hij is verzezen. Dat wil zeggen: Hij wijst ons erop dat er na de dood leven is! Leven in de hemel! Hij is niet alleen voor ons deze weg gegaan. Hij heeft ons de weg bereid om te worden opgenomen in de hemel, in het paradijs. Of anders gezegd: om Hem te kunnen volgen waar Hij nu is. In de hemel. In zijn heerlijkheid. Deze toekomst wil Jezus ons schenken! Tevens wil Hij ons erop attenderen dat Hij het is die over ons eeuwig leven gaat. Alleen in Hem en door Hem kunnen wij ons eeuwig geluk vinden. Daarom vieren wij in het kerkelijk jaar zijn leven als mens op aarde. Ieder jaar opnieuw.

Veel mensen vragen zich nog steeds af wat is een van de belangrijkste verschillen is tussen het aardse en het hemelse leven. Heel eenvoudig: het kwaad is in de hemel afwezig! Ik weet niet hoe het met u is, maar ik zou het heel fijn vinden als het kwaad afwezig is. Geen verdriet, geen pijn, geen leed, geen geweld en geen oorlog.

De hemel is ook niet gereserveerd voor een heel kleine groep mensen. God nodigt alle mensen uit, want Hij heeft immers alle mensen geschapen. Het staat echter iedereen vrij om in te gaan op deze uitnodiging. Men kan dus de uitnodiging af-



wijzen. Dit misschien omdat men heel eenvoudig niet gelooft in een leven na de dood of in een God of dat men op zoek is naar een beter alternatief. Helaas blijft tot nu toe onduidelijk wat mensen verstaan onder een "beter alternatief" voor de hemel?

Een grote groep mensen zal naar verwachting de hemel binnen mogen gaan. Dat betekent dat wij daar niet alleen zullen zijn. God is met ons, de engelen en ook andere mensen ook. Bovendien zullen wij over alles mogen beschikken wat wij nodig hebben.

Op basis van ons geloof mogen wij een groot feest vieren. Wij geloven en vertrouwen in onze toekomst, want wij geloven in God en in zijn belofte! Dan begrijpen wij ook waarom mensen die niet hierin geloven het veel moeilijker hebben. Zij hebben geen toekomstperspectief zoals wij! Dat leidt vaak tot veel verdriet. Dat leidt vaak tot veel hectiek bij hen, want zij willen immers nu alles leren kennen wat er op aarde is wetende dat de hiervoor beschikbare tijd beperkt is.

Om ook hen een toekomstperspectief te kunnen schenken vraagt God aan ons om een goed voorbeeld te geven van christelijk leven. Om mee te werken aan Gods plan. Om alle mensen de kans te bieden tot geloof in God te komen! Viert u mee?

Zalig Pasen!

Kapelaan R. Schreiber

WE HEBBEN MET ELKAAR GEWANDELD

Wij hebben met elkaar gewandeld waar de dingen begonnen aan hun heerlijkheid:
op de eerste dag van de stenen tijd,
in de eerste tuin van de kale aarde.

En sindsdien, God, lijden wij aan elkander,
roepen wij uit de diepten : Adam! Heer!
tot Gij het zwaard wegneemt, de sterren weer
laat dalen, en ik in uw mens verander.

Wij missen elkaar, wij kunnen niet slapen.
Ik voel uw adem 's nachts langs mijn verdriet;
Gij hoort mijn pen krassen die U niet ziet.

Ik haat mijn appel; Gij uw vlammend wapen.
Wind, sterren en dromen, beken het maar:
wij willen weer wandelen met elkaar.

Michel van der Plas (1927 - 2013)

Zalig Pasen!