

Parochienieuws O.L. Vrouw Geboorte Ohé en Laak

POSTADRES KERKBESTUUR: Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht <http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/>
Rekeningnummers Kerkbestuur: NL48 RABO 0138600260
PASTOOR: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: [pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl](mailto:kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl)
KAPELAAN: R. Schreiber Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-19422621)
e-mail: kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl
MISINTENTIE BESTELLEN: minstens 3 weken van te voren (via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk)
Bijdrage H. Mis: zaterdag, zondag en feestdagen: € 25,-
H. MISSEN IN DE FEDERATIE: **Ohé en Laak:** zondag: 11.00u
Stevensweert: zaterdag: 18.00u **Linne:** zaterdag: 19.15u
Maasbracht: zondag: 11.00u; maandag + vrijdag: 09.00u; dinsdag: 19.00u
Brachterbeek: zondag: 09.30u; woensdag: 19.00u (kapel Tergouwen)
DOOPZONDAG: 1^e zondag van de maand (13.30u)
Doopsel a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan - voorbereidingsavond voor de ouders: elke eerste
dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis te Maasbracht (Kerkplein 2).
ZIEKENCOMMUNIE: eerste zaterdag van de maand; s.v.p. aanmelden bij kapelaan



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 12 mei: 4^e zondag van Pasen - Roepingenzondag

11.00u: *kerkkoor met Latijnse zang*
Voor roeping

Na de H. Mis kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom

Zondag 19 mei: 5^e zondag van Pasen

11.00u: *kerkkoor met Latijnse zang*
Jrd Christien Peulen en Mechtildis Ruyten en alle overledenen van de familie

KERKBESTUUR

Het heeft zijn tijd geduurd, maar uiteindelijk hebben we dan toch weer een respectabel aantal kerkbestuursleden uit de verschillende parochies van onze federatie. Kerkbestuursleden worden door de bisschop benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen daarna eventueel herbenoemd worden, telkens voor een nieuwe periode van vier jaar.

De leden dragen niet alleen zorg voor het materiële (de gebouwen, landerijen, geldwerving, etc.) maar delen ook de pastorale zorg van de priesters.

Het huidige kerkbestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: pastoor L. Creemers

Leden:

- ♦ Uit Linne: Dhr. E. Vrinzen (secretaris-penningmeester)
- ♦ Uit Maasbracht: Mw. R. Houben-Bijnen; Dhr. A. Thijsen en Dhr. E. Ficken (die t.z.t. de functie van secretaris zal overnemen)
- ♦ Uit Brachterbeek: Dhr. J. Hannen (vicevoorzitter) en Dhr. P. Knobon
- ♦ Uit Ohé en Laak: Mw. P. Eekers; Dhr. P. Moors en Dhr. R. Moonen
- ♦ Uit Stevensweert: Mw. M. Verwijlen-Peurteners en Dhr. L. Peeters

U merkt dat Linne toch wat ondervertegenwoordigd is.

We blijven zoeken naar nieuwe kandidaten!

We maken hier ook graag van de gelegenheid gebruik om dhr. Karel Smitsmans te danken voor de jaren dat hij kerkbestuurslid was. Zijn deskundigheid was ons een hele steun!



ROEPINGENZONDAG: BID TOT DE HERDER!

Bid tot de Herder! Dat is dit jaar het landelijk thema van Roepingenzondag. Elk jaar op de vierde zondag van Pasen wordt in de kerk extra gebeden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Dit jaar is dat op zondag 12 mei. We zullen er tijdens de vieringen in onze parochie ook bij stilstaan. Ook is er dat weekeinde een ex-

tra collecte ten behoeve van de Paredisstichting, die de opleiding tot priesters en diakens financieel mogelijk maakt.

Tijdens Roepingenzondag is er in de kathedraal in Roermond een speciaal gebedsuur voor roepingen. Van 13.00u tot 16.00u is er doorlopend gelegenheid om samen met religieuzen van diverse gemeenschappen en congregaties te bidden voor roepingen. Tevens is er voor mensen die over een religieuze roeping nadenken, gelegenheid voor een persoonlijk gesprek hierover met bisschop Harrie Smeets. Om 16.00u is er ter afsluiting van Roepingenzondag een vesperdienst in de kathedraal met de bisschop.

OP BEDEVAART NAAR SINT GERARDUS IN ZUID-ITALIË

De heilige Gerardus Majella is vooral bekend van zijn bedevaartkapel in Wittem. Maar zelf is de heilige daar nooit geweest. Hij woonde en werkte zijn hele leven in Zuid-Italië. Hij werd geboren in Muro Lucano en overleed in Materdomini, twee plaatsen ten zuiden van Napels. In oktober organiseert het Huis voor de Pelgrim samen met de paters van Wittem een bedevaart naar de geboortestreek van Sint Gerardus.

Tijdens de rondreis worden allerlei plekken bezocht die een rol spelen in de geschiedenis van de paters redemptoristen en het leven van Sint Gerardus. Hoogtepunt van de bedevaart is de feestdag – 16 oktober – van Gerardus. Die wordt uitbundig meegevierd in Materdomini. De bedevaart naar 'Het land van Gerardus' vindt plaats van 13 t/m 18 oktober. Kijk voor meer informatie of de mogelijkheden om in te schrijven op www.huisvoordepelgrim.nl

EEN STILLE PLAATS

Te midden van dit leven hier vol onrust en gevaar, scheidt U in mij een stille plaats en neemt uw intrek daar.

Een heiligdom van diepe rust geheel aan U gewijd, waar ik heel stil genieten mag van uw aanwezigheid.

Een schuilplaats weg van het lawaai van heel mijn druk bestaan, een plek waar ik in kalme rust uw stem weer kan verstaan. Een kleine plaats, genadig stil gereinigd van gebreken, waar ik U, Heer, ontmoeten mag en stil met U mag spreken.



John Oxenham

Uit: *Gebeden voor drukke mensen*,
ARK Boeken – Amsterdam, 2006